

## Schuttersvrienden

Hoewel we de winter hebben overgeslagen, doet het toch goed dat je de knoppen weer in de planten ziet verschijnen en je 's morgens wakker wordt met het fluiten van de vogels. Kortom, het is lente. De activiteiten van onze schutterij zijn alweer begonnen. Het afgelopen jaar zijn we als bestuur druk geweest met het maken en het tot stand komen van nieuwe afspraken met de OG-tent (voorheen CCOG). Samen met het huidige CCOG-bestuur en de gemeente zijn we er als OG bestuur in geslaagd nieuwe afspraken te maken tot het jaar 2040. Goede en gunstige afspraken. Hiermee kunnen we vol vertrouwen de nieuwe OGtent en ook de toekomst in. Ik dank het bestuur van CCOG en de gemeente voor hun inzet. Samen hebben we dit tot ieders tevredenheid kunnen regelen. Op woensdag 4 september jl. zijn de contracten getekend. En op 14 maart jl. is door onze kanonniërs het startschot gegeven voor de bouw. Zoals het er nu uitziet is het gebouw eind 2015 klaar.

### Nieuwjaarsbal

Het nieuwe jaar 2014 zijn we feestelijk begonnen met een heel gezellig Nieuwjaarsbal. Samen met de band New Leaf en met de vele aanwezige schutters hebben we er een echte spetterende avond van gemaakt. Tijdens de jaarvergadering, waarover u elders leest, zijn twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Ik ben blij met deze aanvulling in ons bestuur en wens Hans en Frans veel bestuurlijke wijsheid en plezier toe. Ik hoop dat ze het bestuur van OG lang mogen versterken.

### Drank

Op 1 januari is er een nieuwe wet van kracht geworden over het verstrekken en gebruik van alcohol voor de jeugd onder 18 jaar. Ook wij als schutterij hebben hiermee te maken. Als bestuur moeten we er nog over nadenken hoe we aan deze nieuwe wet gestalte kunnen geven.

Het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor hebben we al achter de rug. Hopelijk met een goed resultaat. (Als ik dit schrijf moet het nog gebeuren).

Verder staat ons hopelijk een mooie zomer te wachten met de nodige activiteiten van schutterij Onderling Genoegen.

Graag reken ik op de inzet van onze functionarissen, want wie zich wil inzetten vindt altijd wel een mogelijkheid.

Ik wens u allen een fijn schuttersjaar toe.

P. Mathijssen, Voorzitter

## Algemene jaarvergadering

Op maandag 3 februari werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Onderling Genoegen gehouden. De vergadering was redelijk bezet door zowel heren- als damesschutters. Nadat de voorzitter de vergadering had geopend met een christelijke groet gaf hij een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hierna memoreerde hij het 'spetterende' nieuwjaarsbal waarmee OG het jaar is begonnen. Het was een ouderwets gezellige avond, die door de muziek van New Leaf voortreffelijk werd opgeluisterd.



### Nieuwe OGtent

Na de pauze vertelde de voorzitter over nieuwe afspraken die zijn gemaakt tot 2040 met het bestuur van de OGtent en met de gemeente Duiven. Hierna gaf de voorzitter aan de hand van een fotopresentatie uitleg over de nieuwe OGtent (zoals straks het CCOG gaat heten). De naam OGtent is een afkorting van: Onderling Genoegen trots en traditie!

## Ruimte voor adressticker

Door de eerste en tweede secretaris werden de notulen en het jaarverslag van 2012 voorgelezen.

Hierna kwamen de financiën aan de orde. De penningmeester deed verslag van de inkomsten en uitgaven van afgelopen jaar. Door Harm Kort, lid van de kascontrolecommissie, werd verslag gedaan van de controle van de kas. Omdat alles er correct uitzag stelde hij voor de penningmeester te déchargeren. Hiermee ging de vergadering akkoord. Als nieuw lid van de kascommissie werd benoemd Piet Veldman. Aftredend was Geert Gieling.

Toen werd vervolgd met de begroting voor 2014. Omdat er geen bijzonderheden waren werd de begroting door de vergadering goed bevonden met een applaus voor de penningmeesters.



Op vrijdag 14 maart is door de kanonniërs van OG het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe OGtent.

lees verder op pag. 3 ►

# Het is mooi geweest... Echt mooi

Duuvese kermis 2013 was een heel bijzondere kermis. Een kermis die ik van begin tot eind heel bewust heb meegemaakt. Het was me al voorspeld. Frans jongen, dit ga je missen. Ik heb dat vaak moeten horen. En het is ook waar denk ik. En zo gek is dat niet. Voor mij persoonlijk kwam na kermis 2013 niet alleen een einde aan 21 jaar hoofdcommandant van OG. Er kwam ook een einde aan 64 jaar lang een Dieker voorop in de optocht. Tijdens die laatste dagen in 2013 kwam dat besef regelmatig boven.

Onwillekeurig gaan dan de gedachten terug naar het najaar van 1991. Jan Dieker, Ivanhoe, had besloten dat het niet langer ging. Hij zou, na 43 jaar, gaan stoppen als commandant van onze schutterij. Met pijn in het hart. Maar de beslissing was niet echt moeilijk. Hij kon niet meer zelfstandig op het paard komen. En als je door je schutters op het zadel gehesen moet worden dan voelt dat niet meer goed. Dus was het tijd om te stoppen. Ik zelf was toen een jaar of 14 vendelier en inmiddels al een jaar of 5 bestuurslid van de Gelderse Federatie. Ik zou dus wel zo ongeveer moeten weten hoe het reilt en zeilt binnen de schutterij en tijdens concoursen. Ik kan me niet meer herinneren hoe het ter sprake is gekomen, maar op een of andere manier leek het logisch dat vader Jan door zoon Frans opgevolgd zou worden. Na een avondje praten met de toenmalige voorzitter Tonnie Kersten en penningmeester Jan Wieleman ging de kogel door de kerk. Ik mocht de nieuwe commandant van de schutterij worden.

## Voorwaarts mars

Wat volgde was een seizoen lang heel erg goed in de gaten houden wat die commandant daar voorop nou eigenlijk allemaal doet. Als vendelier achterin hoef je alleen maar te volgen. Maar bij de commandant begint het allemaal. Als er geen "Voorwaarts mars" geschreeuwd wordt, dan komt er niets in beweging. Dat begin je je op dat moment allemaal te realiseren. Maar kermis 1992 moest ik er maar klaar voor zijn. En zo gebeurde het. Tijdens het schuttersfeest van 1992 werd het commando overgedragen. Van mijn vader mocht ik het sabel ontvangen van de hoofdcommandant. Een bijzonder moment, niet alleen voor mij, maar zeker ook voor mijn voorganger. En dan dat eerste commando. Schutterij, het geheel, geeft... acht, over de schouder... geweer, voorwaarts... Mars. Van anderen hoorde ik later dat het toch wel heel erg anders klonk dan de commando's van Jan Dieker. Voor mij zelf telde op dat moment alleen maar dat de schutterij ook echt in beweging kwam. Een heel bijzonder gevoel, dat zal ik nooit meer vergeten.

## 21 jaar commandantschap

In de jaren die volgden heb ik vele mooie en opmerkelijke dingen mee mogen maken. Natuurlijk waren er de gebruikelijke optredens. Koninginnedag, kringdagen, concoursen en de jaarlijkse kermis. Er waren vele serenades en huldigingen. Pastores en burgemeesters kwamen en gingen. Pik daar maar eens iets uit als je terugkijkt op 21 jaar commandantschap. Misschien toch een paar dingen. Wie zou er weten dat de commandant tijdens zijn eerste concours in Giesbeek 1993 zijn stem volledig kwijt was. Niet door het harde schreeuwen, maar domweg door de zenuwen. Wie weet er dat Ivanhoe Jan Dieker tijdens zijn laatste concours (Gendt 1992) de grootste moeite had met zijn paard "Ursula". Na de optocht was hij helemaal "kapot". En dat voor iemand die kon lezen en schrijven met paarden. En ja hoor, welk paard kreeg onervaren ruiter Frans tijdens het landjuweel 1997? Diezelfde Ursula. Raad maar eens hoe lekker ik me toen voelde. Over paarden gesproken... Tijdens het landjuweel 2002 in Zevenaar trof ik het ook al niet. Al voor de optocht lag ik al naast het

paard op het asfalt. Meteen er weer op natuurlijk, maar na 300 meter toch maar besloten de marswedstrijd te voet voort te zetten. Voelt ook niet goed, dat kan ik je verzekeren. Gelukkig zijn het aantal mindere momenten ver in de minderheid. Hoe trots was ik zelf, en niet minder mijn vader, met mijn eerste prijs voor de beste commandant. Er zouden er nog vele volgen. Hoe kon ik genieten van het jaarlijkse spel met de Bielemannen. Onderweg tijdens de optocht (vergeet niet op het juiste moment links- of rechtsaf te commanderen) maar ook rond het weghalen van de barricades. Hoe mooi was ook de interactie met de schutters met de houten geweren tijdens de kermis. "Zet af... geweer"; En dan de éne tik... (nou ja, bijna dan)... prachtig. En dan dat geweldige gevoel als je hoog te paard omkijkt en ziet dat soms meer dan 300 mannen en vrouwen samen die prachtige optocht neerzetten. Dan kun je terecht trots zijn op Onderling Genoegen.



## Meer bijzondere momenten

Dan zijn er nog een paar eenmalige gebeurtenissen die indruk hebben gemaakt. Ooit mocht ik met Koninginnedag één grote Duivense schutterij met schutters en muzikanten van 3 schutterijen en 4 muziekverenigingen commanderen. Daar kwam echt iets geweldigs naar het gemeentehuis. En in mijn laatste jaar mocht ik nog bijdragen aan de ontvangst van onze Koning en Koningin in Duiven. Des te meer bijzonder omdat ik 30 jaar eerder als vendelier ook al bij de ontvangst van Koningin Beatrix in Arnhem mocht zijn. Een heel bijzonder moment was de serenade van de schutterij bij het 50-jarig huwelijksfeest van mijn ouders. En op dat moment was ik zelf niet eens in uniform. De presentatie die "mijn" schutterij toen bracht en de emotie die dit teweeg bracht bij mijn ouders maakten dat ik toen, meer dan ooit, voelde dat dit een vereniging is waar je met recht trots op mag zijn.

## Geen vaarwel

Waarom stop je dan met het mooiste baantje binnen de schutterij (want dat is het). Het is me vaker gevraagd. Het antwoord ligt in de uitdaging. Als commandant heb ik binnen OG het meeste wel bereikt. Er is een routine ingeslopen en de motivatie om van deze functie nog meer te maken is wat sleets geworden. Als je dat voelt dan is het goed om plaats te maken voor iemand die nog wel tot op het bot gemotiveerd is om er iets moois van te maken. Die motivatie voel ik bij mijn opvolger Theo Bodde. De schutterij kan daar weer een tijdje mee vooruit. Inmiddels is ook bekend dat ik de schutterij natuurlijk niet vaarwel zeg. Daarvoor betekent onze vereniging te veel voor onze gemeenschap en voor mij persoonlijk. Ik heb de kans gekregen om in een andere rol, in een ander pak, met frisse motivatie OG te dienen. Ik zie er naar uit om vanuit het bestuur bij te mogen dragen aan de toekomst van Onderling Genoegen.

Ik dank jullie allen voor 21 geweldige jaren en een bijzonder afscheid als commandant. De vele persoonlijke blijken van waardering van zowel geüniformeerden als ook niet-geüniformeerden maakten Duuvese kermis 2013 voor mij onvergetelijk.

Jullie oud-commandant,  
Frans Dieker.

## Algemene jaarvergadering

Agendapunt 11 van de vergadering, de Commissiestructuur binnen OG, werd aan de hand van een Power Point-presentatie gepresenteerd en uitgelegd door de voorzitter. U leest hierover verderop in dit blad.

## Concours

Door de vergadering is besloten dat OG in het jaar 2021 (125-jarig bestaan OG) een concours organiseert.

De schutterij gaat in 2014 naar de volgende concoursen:

- 30 maart GKVI. in Pannerden;
- 18 mei Kringdag de Liemers bij St. Jan in Babberich;
- 7 september Federatief concours bij Onze Lieve Vrouwegilde in Varselder-Veldhunten;
- In 2015 gaat OG naar GKVI in Didam (datum onbekend);
- 3 mei 2015 naar de Kringdag in Herwen;
- En op 13 september naar de Federatieve schuttersdag in Giesbeek.

## Nieuw 'bloed' in het bestuur

Twee bestuursleden, te weten, Ben Berends en Reinhold Kelderman waren aftredend, maar weer herkiesbaar. Zij zijn herkozen in het bestuur. Ook zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen te weten oud koning Hans Kersten en oud hoofdcommandant Frans Dieker. Het bestuur is nu op de sterkte van 9 personen.

Na een rondvraag bedankte de voorzitter de aanwezigen voor hun tijd en inzet en sprak de wens uit dat we er ook in 2014 voor elkaar zijn. En dat we er gezamenlijk een mooi schuttersjaar van maken, steunend op de drie pijlers van de schutterij: Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid.

Hierna sloot de voorzitter de vergadering met een christelijke groet. Uiteraard is er hierna nog een hele tijd gezellig nagepraat aan de bar.



*In deze Schuttersproot treft u weer een aantal kleine advertenties aan, mede om de kosten van dit blad te drukken. Graag vragen wij u, schutters, denk aan deze adverteerders. De ene dienst is de andere waard.*



*Kleine schutter met geweer op maat*

## Overdracht hoofdcommandant OG



*Frans Dieker (L) neemt na 21 jaar afscheid als hoofdcommandant van Schutterij Onderling Genoegen, hij wordt opgevolgd door Theo Bodde (R).*

## Jubilarissen Schutterij Onderling Genoegen 2013



*Achterste rij van links naar rechts: Alfred Spaan, Trudy en Peter Jansen, koningspaar Esmeralda en Rene Frieling, Annemarie en Theo Jansen, Wim Hoppenreijts.*

*2e rij van boven van links naar rechts: Herma en Rob van Huet, Angela Hoppenreijts, Lydia en Bertus Kampes.*

*3e rij van boven van links naar rechts: Ans Spaan, Gerrie en Theo Jansen, Tina en Hans Wieleman.*

*Rij vooraan van links naar rechts: burgemeester Zomerdijk, Paul en Annie Steenmans, Tiny en Piet Mathijssen.*

**Feesten is ons vak!**



**Zaal Gieling Groessen**

Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - T 0316 52 39 48 - F 0316 52 46 17  
E info@zaalgielinggroessen.nl - W www.zaalgielinggroessen.nl

# TCEA

**Technisch Commercieel Efficiency Advies**  
De brug naar bedrijfscontinuïteit en profitability

Voor contact mail naar: [harm.kort@planet.nl](mailto:harm.kort@planet.nl)  
of bezoek onze website:  
[www.technischcommercieeladvies.nl](http://www.technischcommercieeladvies.nl)

# Een fijne club met gezellige mensen

Als geboren Arnhemmer ben ik in 1983 in Duiven komen wonen. Door contacten via vrienden van mijn schooltijd, ben ik in aanraking gekomen met Duivenaren die naar de jaarlijkse kermis gingen.

Dit was voor mij een nieuw begrip en ik werd uitgenodigd om tijdens de kermis aan hun tafel te komen zitten. In 1988 ben ik dan ook lid geworden van de schutterij. Deze club van mensen, familie en vrienden, hebben mij met open armen ontvangen en het begrip kermisvieren bijgebracht.

Ik vind het een fijne club met gezellige mensen, die naast het kermisvieren, ook als vrienden met elkaar omgaan. Aan deze tafel was Sjaak al schutterskoning geweest en er werd ook altijd besproken wie er zich nu kandidaat zou stellen als schutterskoning. Mijn vriendin, Esmeralda, moest eerst nog wennen aan het begrip kermisvieren. Maar werd na een paar keer mee te zijn geweest ook enthousiast van de kermis.

## Bloemen

Ja en dan komen er toch ook de kriebels om een keer deel te nemen aan het koningschot. Op de zondagavond werd er door Sjaak Kersten mij een bierviltje met het inschrijfgeld overhandigd, om aan het koningschot mee te doen, maar Sjaak ging er vanuit dat dit in 2014 zou gebeuren, maar zelf was ik in de veronderstelling dit jaar.

Ik was van plan om aan het inschieten mee te doen, maar ik was daar samen met Ton Bouwmeester een week te vroeg. Dan moest het maar zo gebeuren, zonder inschieten. Want de zaterdag voor de kermis moest ik weer op de markt

staan met de bloemenhandel. Door de bloemen ben ik ook met het bestuur in aanraking gekomen. Al jaren verzorg ik de bloemen voor de schutterij.

## En dan ben je koning

De maandagmorgen was aangebroken. Ik heb mij zoals andere kandidaten ingeschreven voor het koningschot. Esmeralda heeft mij succes gewenst. Ik was in de veronderstelling dat het in de zaal omgeroepen zou worden. Ik moest worden opgehaald, want het prijschieten was al begonnen.

Men dacht, hij trekt zich terug. Maar nee hoor, ik zat in de zaal en had het niet gehoord.

Daar sta je onder de vogel en dan moet het gebeuren. Mijn voorganger miste, ik was aan de beurt, en dan valt de vogel! Je komt in een roes, je hoort een gejuich en dan ben je koning.

## Allemaal leuke dingen

Samen met Esmeralda op de schouders naar binnen. Alle mensen komen je feliciteren, er komt geen eind aan. Mooi, mensen die je niet eens kent, die toch naar je toe komen.

Verder word je door het bestuur ingelicht over de gebruiken en wat ze van de koning verwachten. Wat alle verplichtingen zijn, maar ook de feesten. Het zijn allemaal leuke dingen. Je wordt door het bestuur op handen gedragen. Er was nog niets geregeld, maar dan komt de kermistafel in actie. Geweldig!! Wat zij allemaal regelen. Met steun van deze mensen kom je 's avonds toch maar als mooi koningspaar voor de dag.



Die avond werd de troon gevuld met familie, vrienden, kennissen en de kermistafel. Een geweldige avond.

Op dinsdag kwam de schutterij met de harmonie en alle schutters bij je op bezoek om je in de koets op te halen.

Er was een mooie barricade opgebouwd, het weer was schitterend, de vendelhulde een belevens die ons bijblijft.

De gehele schutterij kon buiten genieten van een drankje voordat we in de koets door het dorp teruggingen naar de schutterstent.

Wij als koningspaar met onze jongste dochter in de koets, eerst langs het nieuwe Thuvine park waar we door het koningspaar van Thuvine met open armen werden ontvangen.

En dan is het alweer woensdag, de schuttersavond met de jubilarissen en natuurlijk de overdracht van Frans Dieker naar Theo Bodde als nieuwe commandant van onze schutterij.

## Het koningsjaar

Dan begint het koningsjaar met de nodige bestuursvergaderingen en activiteiten die bij het koningschap horen.

De eerste verplichtingen waren het concours in Leuth met daar opvolgend het patroonsfeest van Gilde St. Remigius en niet te vergeten het afscheid van burgemeester Zomerdijk.

We waren uitgenodigd door de hand en kruisbooggroep om hun jaarlijkse feestavond bij te wonen, wat ons als gezellig avondje is bijgebleven.

## Het ging allemaal te snel

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar, daar zit je als koning dan ook bij. Zo leer je veel over de dagelijkse gang binnen de schutterij en wat men allemaal hiervoor doet. Dit werd mij ook duidelijk tijdens de brainstormsessie, over de toekomst van de schutterij.

Er werd gesproken over het vormen van werkgroepen, om de leden van de schutterij meer te betrekken bij de toekomst van de schutterij.

Terugkijkend, wisten wij niet dat het zo mooi zou worden, maar het ging eigenlijk allemaal te snel.

Esmeralda en ik hebben tot nu toe erg genoten van ons koningschap en wij verheugen ons nog op het vervolg van ons koningsjaar.

René en Esmeralda





## Stap in een andere wereld....

Op 18 april van dit jaar, trad ik in dienst als dirigent bij Liemers Harmonie Duiven (LHD).

Als dirigent was ik actief sinds 1987 bij diverse orkesten en als muzikant al vanaf 1969, eveneens bij diverse orkesten. Mijn beeld op 18 april van dit jaar was dat ik 'het allemaal al gezien had'. Concerten, mars optredens, taptoes, optredens in een kerk, samenwerken met koren, noem het allemaal maar op. Ik had het allemaal meegemaakt.

Mijn stap naar LHD was er één van weer een ander harmonieorkest, een nieuwe uitdaging bij een nieuwe eigen en enthousiaste club. Wat ik toen niet kon vermoeden was dat niet alleen de gezichten en de namen anders waren en het clubgebouw. Nee, er waren veel meer verrassingen voor mij.

### Een volslagen verrassing

Twee weken na mijn entree stond het optreden ter gelegenheid van koningsdag op het programma. Dat soort optredens had ik natuurlijk ook al 'honderd jaar' gedaan. En dan Duiven.... In de vroege ochtend reed ik naar het rustige centrum van Duiven. Ik had afgesproken daar bij het orkest aan te sluiten. Na een poosje wachten hoorde ik de klanken van een muziekcorps dat dichterbij kwam. Inderdaad kwam daar de tambour-maitre en de slagwerkgroep, gevolgd door het harmonieorkest. Tot zover niets nieuws voor mij, maar dan ineens komt daar nog een bijzonder indrukwekkende lange stoet van vendeliers en de schutterij achteraan, afgesloten door een rijtuig met daarin de schutterskoning en -koningin. Een geheel van rond 100 mensen schat ik. Het bestuur had mij wel geïnformeerd dat ze samenwerkten met de schutterij, maar dat het zo één geheel was, dat was voor mij een volslagen verrassing. Later zou ik daarvan nog meer leren. Even later sta je vervolgens ineens op een verhoging midden in Duiven, om-

geven door 4 orkesten, een aantal schutterijen en een enorm aantal vendeliers het geheel muzikaal te leiden. Iets waar ik vooraf voor gewaarschuwd was en wat me toch overkwam.....ik schrok me rot van een paar oorverdovende kanonschoten die de schutterij afvuurde terwijl ik 'opging' in de vendelwals.

### Of was het toeval?

Bij mijn aantreden in april kreeg ik de agenda 2013 te zien. Er stonden o.a. volgende data gepland: taptoe op 24 augustus, schuttersmis op 25 augustus en kermisoptreden op 26, 27 en 28 augustus. Ik dacht toen dat het wel heel slecht gepland was, al die optredens zo vlak achter elkaar, of was het toeval? By the way optreden op een kermis? Dat was voor mij ook al raar, want kermis in Veenendaal en een groot deel van Nederland is immers niets anders dan een stel woonwagens met attracties die je als kind enorm leuk vindt en naarmate je ouder wordt de liefde daarvoor afneemt. Een taptoe had ik ook vaker gedaan en in een kerk gespeeld ook. Inmiddels heb ik de taptoe en de schuttersmis in Duiven achter de rug. Zelfs de taptoe was alweer anders dan elders in het land.

Allereerst werd ik uitgenodigd voor de 'Erewijn' voorafgaand aan de taptoe. Ik had niet echt een idee wat ik me daarbij moest voorstellen. Ik kwam niet verder dan een gezellig samenzijn met de 'bobo's' die gezellig even borrelen en een beetje netwerken etc. Enfin ik 'moest' er wel zijn, dus ging ik erheen. Ik was mooi op tijd aanwezig en... verrek daar liepen ze weer, die lui van de schutterij! Ik moest mij melden aan een tafel bij zo'n man met een uniform en een groot sabel. Ik werd voorafgegaan door die man en werd vervolgens aan het aanwezige publiek 'afgeroepen' alsof ik in de 17e eeuw was beland bij de entree van een groot bal o.i.d..In de zaal aanwezig: het bestuur, het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van de deel-

nemende orkesten, de sponsors en ja hoor, de schutterij en de schutterskoning en -koningin.

De taptoe verliep goed. Mooie selectie van deelnemende korpsen en LHD performde prima! Opvallend veel publiek ondanks het matige weer. Het dirigeren van de finale was een feestje!

### Tot zover niets raars

De volgende dag reed ik vroeg naar het rustige Duiven voor het concert in de kerk, de schuttersmis. Ik had me wel zorgen gemaakt over het alcoholgebruik van de muzikanten na de taptoe en de effecten daarvan in de vroege uren van de volgende ochtend. Dat viel mee. Iedereen was keurig op tijd aanwezig en iedereen oogde min of meer fit. We repeteerden eerst een uurtje met de koren en gingen toen aan de koffie voordat de dienst begon. Tot zover niets raars vond ik. Het klopte nog steeds met mijn eerdere ervaringen. Tot zover... Even voor 10 uur gingen wij als orkest een aantal koralen spelen zoals afgesproken. En toen ineens.....het was klokslag 10 uur en de complete slagwerkgroep van LHD kwam al trommelend de kerk binnen, gevolgd door enkele tientallen, ik schat 50 mensen, geüniformeerden van, ja hoor, daar waren ze weer, de schutterij en de vendeliers en 'natuurlijk' ook weer de schutterskoning en -koningin. Het was een oorverdovend geluid in die anders zo stille kerk en de kerk was ineens volop gevuld met uniformen en vaandels. Vlakbij mij, bij het altaar, stond ook nog mijn vriend 'het kanon'. Gelukkig bleef het kanon deze keer zwijgen. Wij speelden

Lees verder op pag. 6 ►



- verzekeringen
- makelaardij
- hypotheek

### Nieuw lid van de Lee-Enfields-groep?



## OG Activiteiten 2014

Datum	Activiteit	Tijd	Locatie
26 april	Koningsdag	9.15 uur	Verzamelen op de Woerd
30 april	Oefenavond officieren	20.00 uur	Café bij de Buren
4 mei	Dodenherdenking		Bestuur en vendeliers verzamelen bij de kerk
15 mei	Algemene oefenavond met LHD	19.30 uur	Verzamelen Visserlaan bij LHD
18 mei	Kringdag de Liemers		St. Jan Babberich
12 juni	Oefenavond officieren	20.00 uur	Café bij de Buren
30 aug	Taptoe		Spelleward
31-8 t/m 3-9	Kermis en schuttersfeest		CCOG
7 sept.	Federatieve Schuttersdag		OLV Gilde Varselder-Veldhunen
25 sept.	Oefenavond officieren	20.00 uur	Café bij de Buren (met borrel na afloop)

► Vervolg van pag. 5:

## Stap in een andere wereld

ons repertoire met de koren en de samen-zang door. We leverden een prima stuk muziek. Prima kwaliteit. Het klopte allemaal! Tijdens de dienst moesten we naar buiten en begon een processie van ruim een uur waarbij een viertal plekken in het dorp werd aangedaan om daar een kleine plechtigheid te verzorgen onder mooie, begeleidende muziek van twee muziek-korpsen. Veel belangstellend publiek langs de gehele route. Na ruim een uur kwamen we terug in de kerk om daar vervolgens de gehele ceremonie af te sluiten. We sloten af met de slotzang 'U zij de glorie'. Meege-speeld door 2 orkesten en meegezongen door 2 koren en het voltallige kerkpubliek was dit een enorme 'uitsmijter'.

## Oprecht enorm 'geraakt'

De lucht in de kerk trilde gewoon en terwijl de laatste tonen hun best nog deden de kerk te verlaten startte een, voor mij volslagen verrassend, staande en oorverdovende ovatie. Ik kon niet verder komen dan 'WOW' en trots en tegelijkertijd heel

klein zijn. Ik was oprecht enorm 'geraakt'! Het was een warm onthaal en voelde alsof ik 'gedoopt' of formeel geaccepteerd werd in de cultuur van Duiven. Een cultuur waarbij muziekverenigingen, schutterijen, vendeliers, schutterskoning en -koningin en gemeentebestuur, veel meer dan ik gewend ben, samenwerken aan zich samen inzetten voor de gemeenschap. En ook al wensen de mensen elkaar bij het uitgaan van de kerk 'prettige kermis', het gaat helemaal niet om de kermis die ik kende. Ik begrijp nu ook dat de planning van de activiteiten voorafgaand aan en tijdens de kermis niet een planningsfoutje of stom toeval is, maar het hoort onlosmakelijk bij elkaar.

Een feestweek voor de schutterij waaraan iedereen meedoet en waarbij de elementen taptoe en schuttersmis de onlosmakelijke verbinding vormen, de prelude tot een feestweek. Het maakt Duiven bijzonder, want buiten Duiven begrijpen heel veel mensen hier helemaal niets van!

Dick Hunnensen

# Missie OG

In de vorige Schuttersproat is er al over geschreven, maar inmiddels is het bestuur wat verder in de uitwerking van haar plannen en is er tijdens de afgelopen ledenvergadering door de voorzitter een uiteenzetting van de plannen gegeven. Het bestuur wil en moet aan de zwakke punten van OG wat doen. Deze zijn o.a.: De geringe betrokkenheid van een grote groep leden en als tweede: het bestuur heeft veel operationele taken wat veel tijd in beslag neemt.

## Traditionele leuzen

Er is een opzet gemaakt van een missie met de intentie: wat wil en doet OG en wat is het doel. Hieruit is een missie tot stand gekomen eigenlijk vanuit de oude schuttersbegrippen Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid. Deze missie luidt: Schutterij Onderling Genoegen is een moderne, uit tradities gevormde, vereniging die in haar handelen de traditionele leuzen broederschap, trouw en dienstbaarheid vertaald naar de huidige begrippen; betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid. Haar doel is het in stand houden van haar tradities en gebruiken voor de Duivense Gemeenschap en deze waar nodig en mogelijk af te stemmen of uit te breiden op basis van de huidige tijdsgeest.

## Werkgroepen

Dankzij de goede ervaringen van de diverse werkgroepen tijdens het afgelopen concours van OG (wat liep het allemaal gesmeerd) wil het bestuur werkgroepen oprichten bestaande uit een groepje leden, hiermee wordt het bestuur ontlast bij het organiseren van diverse activiteiten of evenementen. Het is de bedoeling dat door het bestuur kaders worden vastgesteld waarbinnen dan de werkgroep kan functioneren samen met een vertegenwoordiger uit het bestuur. Twee pilots zijn al bezig namelijk, organisatie Nieuwjaarsbal 2015 en er is een begin gemaakt een PR commissie op te richten. Deze PR commissie is al heel druk bezig met een nieuwe website genaamd 'ogduiven.nl'. Deze moet voor komende kermis live zijn. Een derde commissie moet nog van de grond komen en heeft tot doel: het organiseren van een Marketentsters treffen in 2016 bij gelegenheid van het 120 jarig bestaan van OG.

In december 2015 willen we deze nieuwe gang van zaken evalueren.

## Marketentstertreffen 2013

Afgelopen jaar op 10 nov. was er een marketentstertreffen georganiseerd door schutterij Vriendenkring uit Leuth. Er waren weer veel Gelderse marketentsters aanwezig. We werden ontvangen met koffie en krentenbrood.

Hierna waren er welkomstwoorden door de voorzitter van vriendenkring Leuth en door de voorzitter van de Gelderse Federatie. Na dit welkom was er een viering in de kerk van Leuth. Vervolgens maakten alle marketentsters een rondgang door het dorp voorafgegaan door de muziek en vaandelwacht. Dankzij het mooie weer was dit een vrolijk en kleurrijk schouwspel voor de vele toeschouwers langs de straat. Terug in de zaal stond er een heerlijke lunch voor ons klaar. Na deze lunch begon het



middagprogramma. Onder het genot van een hapje en een drankje kon er gedanst worden op muziek van dj. Theo, en waren er optredens van gasten uit de regio. Aan het einde van deze geslaagde en gezellige dag kreeg iedereen een herinneringsspel mee naar huis.

De marketentsters Anita, Marian, Wilma, Dinie en Thea.

van loon assurantiën

Voor een deskundig advies over:

• verzekeringen • financieringen • hypotheek

Rijksweg 75, 6921 AD Duiven  
Tel. (0316) 26 12 13  
Fax (0316) 26 80 77

## ❖ Oproep ❖ oproep ❖ oproep ❖

Zoals we in Schuttersproat nummer 31 vorig jaar augustus 2013 al hebben kunnen lezen, heeft Onderling Genoegen al sinds 1974 jeugdvendeliërs. Dit initiatief is ontstaan toen Gradus Hugen koning was van O.G. Dat is dit jaar 40 jaar geleden!

### De eerste vier jeugdvendeliërs waren:

Gerard en Herry Hugen en Roland en Arthur Mattijsen. Vele jeugdvendeliërs zouden dit voorbeeld later volgen. Sommigen van hen zijn nu nog vendeliër.

We willen dit bijzondere moment niet zomaar voorbij laten gaan en zouden graag alle (oud) jeugdvendeliërs nog eens bij elkaar brengen. De planning is om dit in het najaar van 2014 te organiseren. En daar hebben we jullie medewerking voor nodig.

Allereerst willen we jullie vragen of je het leuk zou vinden als dit initiatief georganiseerd zou worden.

We zijn op zoek naar recente gegevens van oud jeugdvendeliërs, zodat we ook hen kunnen uitnodigen.

Ook zijn we op zoek naar foto's en/of filmpjes van het (jeugd) vendelen door de jaren heen. Het aangeleverde materiaal komt natuurlijk weer retour.

De eventuele organisatie is in handen van: Pascal Sessink en Michel van Leur uit de vendeliërs groep en Geert Roelofs vanuit het bestuur.

Ben je jeugdvendeliër geweest bij O.G. en zou je het leuk vinden om deel te nemen, heb je namen van oud jeugdvendeliërs en/of beeldmateriaal. Dan zouden we graag voor 20 mei reacties willen ontvangen per e-mail.

Graag tot in het najaar van 2014!

Geert Roelofs g.roelofs98@upcmail.nl  
Pascal Sessink pascalsessink@hotmail.com  
Michel van Leur leurtje@hetnet.nl



Groepsfoto functionarissen kermis 1974

## Afsluiting Schuttersseizoen

Zondag 1 september 2013 vond in Leuth de jaarlijkse federatieve schuttersdag plaats.

De organisatie was dit keer in handen Schutterij de Vriendenkring Leuth 30 Schutterijen en Gilden waren hierbij aanwezig. Commissaris van de Koning dhr. Cornielje nam samen met de Federatie Koning de inspectie van de erewacht af.

Na de opening en rondgang door het dorp werd er gestreden bij de diversen wedstrijden om de hoogste eer.

### Door OG werden de volgende prijzen behaald:

Marcheren 2e prijs

Defileren 2e prijs

Senioren vendelen klassiek 1e prijs

Junioren vendelen klassiek 3e prijs

Aspirant vendelen klassiek 1e prijs

Junioren acrobatisch vendelen Lianne van Schaik 3e prijs.



Bieleman Ewoud van Beek wacht gespannen op wat komen gaat.

## In Memoriam

In de periode van 15 februari 2013 tot 1 maart 2014 zijn de volgende leden overleden:  
22-02-2013 Rob Aleven  
05-12-2013 Theo Veldman

Wij wensen de nabestaanden van deze leden sterkte toe.



Voor alle wetenswaardigheden van de Gelderse Schutterijen kijk eens op [www.schuttersnet.nl](http://www.schuttersnet.nl)

## Nu ook op Facebook



Schuttersproat is een uitgave van Schutterij Onderling Genoegen.

### Redactie:

Piet Mathijssen, Geert Roelofs, Ben Berends, Esther Roording.

### Verder werkten aan dit nummer mee:

Frans Dieker, Michel Thuijns, Joop Harmsen, Dick Hunnensen.

### Vormgeving:

Esther Roording.

### Drukkerij: J.P. Offset Duiven.

### Redactie-adres:

Redactie Schuttersproat  
p/a Heilweg 3a  
6922 JC Duiven  
p.mathijssen@inter.nl.net  
[www.schutterijonderlinggenoegen.nl](http://www.schutterijonderlinggenoegen.nl)

Bent u geïnteresseerd in de advertentiemogelijkheden in Schuttersproat en/of op de website van Schutterij Onderling Genoegen, neem dan contact op met Ben Berends 06-52 599 142 of stuur een e-mail naar [benberends@planet.nl](mailto:benberends@planet.nl).



Wir leben Autos.

Meer dan 90 jaar  
een vertrouwd adres

**FRANS VOS**  
ERKENDE OPEL-REPARATEUR

Oude Tolstraat 1, Duiven, Telefoon 0316 - 26 12 62  
Openingstijden  
ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur, zaterdag 9.00 - 16.00 uur  
[www.fransvos.nl](http://www.fransvos.nl)

- Erkend Opel reparateur
- Onderhoud alle merken
- APK keuringen
- Vervangend vervoer
- Verkoop nieuw alle merken
- Top-occasions
- Bandenservice
- Schade reparaties en -taxaties
- Ruitreparatie vanaf WA+ gratis
- Caravan-onderhoud
- Onderhoud en reparatie airco-systemen

# Hoe was het...

## 13 jaar de Schuttersproat opmaken

*Veel van de Schutterij-leden kennen mij waarschijnlijk niet. Maar ik maak sinds 13 jaar de twee-jaarlijkse Schuttersproat. Het begon toen mijn vader, Toon*

*Verschore, vroeg of dat iets voor mij zou kunnen zijn. Henk Verhaaf (toen een van mijn burens) vroeg tijdens de kermis in 2000 aan mij of ik de Schuttersproat wilde opmaken. Ik maakte al het taptoe-boekje van de Liemers Harmonie Duiven en zo kwam het balletje aan het rollen.*

Op mijn 16e kwamen we met ons gezin in Duiven wonen. Als geboren en getogen Arnhemse was het wennen aan de tradities in Duiven. Mijn vader was al ingeburgerd, werkte in Duiven en was hier lid van de muziekvereniging. Toch vond ik hier snel mijn draai en inmiddels ben ik alweer bijna 27 jaar gelukkig samen met een Duivenaar, René Roording. Samen hebben we twee kinderen, Hilde van 14 en Lucas van 12.

Maart 2001, nummer 6. Dat was het eerste nummer door mij opgemaakt. De redactie bestond toen uit Piet Mathijssen, Geert Roelofs en Carla Verhaaf. Bij nummer 7 kwamen Ben Berends en ik daarbij. Carla Verhaaf stopte. En zo is de samenstelling al 13 jaar. De mannen zorgen voor de kopij en het beeldmateriaal. Ongeveer een maand voordat de Schuttersproat uitkomt komen we samen en wordt doorgesproken hoe het volgende nummer er uit moet komen te zien. En ik ga aan het 'knippen en plakken' om het tot een krant te smeden die (hopelijk) lekker leest.

Als ik zo blader door 13 jaar Schuttersproat zie ik dat er wel wat veranderingen zijn geweest. Niet alleen kwa vormgeving maar ook de inhoud is meegegaan met de tijd. En dat is ook goed, want hoe belangrijk tradities ook zijn, de wereld om ons heen verandert. Als het goede maar behouden blijft en volgens mij doen we daar alles aan.

Naast deze krant maak ik maandelijks ook samen met nog een ouder met veel plezier het clubblad van korfbalvereniging Duko, waarvan mijn dochter sinds haar 6e lid is. Ik zit inmiddels zelf in een recreantenteam waar we elke week lekker bezig zijn en het heel gezellig hebben. Gezelligheid is erg belangrijk en dat vind ik ook bij de redactie van de Schuttersproat, dus ik ga nog wel even door.

Misschien kom ik dit jaar weer eens kermis vieren, voor de gezelligheid 😊.

Esther Roording

## Het is hard werken

*Beste lezers van de Schuttersproat, onlangs werd mij gevraagd om een stukje voor dit blad te schrijven. Zonder er over na te denken, zei ik volmondig: "Ja natuurlijk!" Want ik voelde mij vereerd, echter wist ik niet waar ik beginnen moest! Want de meeste mensen kennen mij of van het CCOG, of van Commercial Break of gewoon als lid van OG.*



In 1996 werd ik gevraagd of ik met kermis bij het CCOG in de horeca wilde werken. Ik kende het kermis vieren wel van Groessen en Loo, maar in dat jaar maakte ik voor het eerst kennis met het schuttersfeest en wel die van Schutterij Onderling Genoegen. Het was hard werken, maar er was ook tijd voor bewondering. Want ik zag een ander feest dan dat ik gewend was: een feest vol met tradities, complete gezinnen, een koning en koningin, het schieten, een bestuur, functionarissen en muziek in chique kledij en eigenlijk was het een groot familiefeest met ons kent ons! Vol bewondering en respect, heb ik de schutterij met haar leden, functionarissen en het bestuur goed leren kennen. Uiteindelijk besloot ik lid te worden. "Hoezo?..." Vroegen mensen aan mij, "...je bent toch altijd aan het werk!" Ik besloot lid te worden, zodat ik een bijdrage kan leveren in het behoud van deze prachtige vereniging met haar activiteiten.

Na het afronden van mijn studie, 'verliet' ik het CCOG in 2007. Ik vond het tijd worden om de horeca te laten voor wat het is en mij te storten in hetgeen waar ik voor heb gestudeerd. Echt afscheid was het niet, want ik was en ben er nog regelmatig om een helpende hand te bieden (het bloed kruipt waar...). Maar opnieuw leerde ik het schuttersfeest van een andere kant kennen, dit maal vanaf het podium met de band Commercial Break. Het is prachtig om het feest vanaf het podium te mogen aanschouwen! Ik ging natuurlijk al regelmatig mee met de band om de techniek te verzorgen, maar het is hard werken tijdens een schuttersfeest van 4 dagen lang met 4 avonden en 2 middagen. Gelukkig worden we goed door het CCOG en OG verzorgd, het voelde weer als thuis en als vanouds. Ik hoop, waarschijnlijk net als velen van jullie, dat we deze traditie nog lang mogen voortzetten. En mensen, we noemen het in de volksmond de kermis van OG, maar je doet deze vereniging echt te kort hiermee! Het is een schutterij met een prachtig schuttersfeest en veel meer leuke activiteiten. We zien elkaar weer op de laatste zondag van augustus, dan begint het feest!

Michel Thuyns

# JPOFFSET®

DÉ DRUKKER VAN ZAKELIJK NEDERLAND

Geograaf 38 Duiven | [www.jp.nl](http://www.jp.nl)