

Schuttersvrienden en -vriendinnen

“Voorzitter”, het voelt nog wat onwennig, die nieuwe titel. Als ik dit schrijf, is het drie weken geleden dat we tijdens de Algemene ledenvergadering officieel afscheid hebben genomen van Geert Roelofs en Frans Dieker. Twee mensen die zich meer dan 40 jaar bijzonder hebben ingezet voor OG. Elders in deze Schuttersproat wordt er meer over geschreven. Vanaf deze plaats past slechts een welgemeend dank je wel. Dank, Geert en Frans, voor al datgene dat jullie voor onze schutterij hebben gedaan. Een beter voorbeeld is nauwelijks denkbaar. Jullie laten een vereniging na die vol in beweging is. Een schutterij ook met uitdagingen van deze tijd. Uitdagingen waarmee het bestuur inmiddels met heel veel enthousiasme aan de slag is gegaan. Denk maar eens aan de gevolgen van de verkoop van de kerk met betrekking tot de schuttersmis en de processie, de nieuwe centrumplannen en de gevolgen hiervan voor het kermislint en het horecaplein, het Bielemantreffen dat we in 2026 voor het eerst organiseren en in 2027 het federatief schuttersconcours. Praten we over OG, dan praten we dus ook over onze tradities. Tradities die aan verandering onderhevig zijn maar die wij voor een groot deel ook willen laten voortbestaan.

Een schutterij dus die volop in beweging is. Het is dan fijn dat het bestuur in de nieuwe samenstelling een mooie afspiegeling is van de huidige schutterij. Er heeft een flinke verjonging plaatsgevonden en we hebben nu van alle leeftijdscategorieën een bestuurslid (van twintiger tot zestiger) en daarnaast hebben we voor het eerst drie dames in het bestuur. Ik ben ervan overtuigd dat we in deze samenstelling samen met onze functionarissen, werkgroepen en leden vol ideeën, vol initiatieven en vooral ook vol enthousiasme samen een mooie toekomst tegemoet gaan. Het voelt goed om daar voorzitter van te mogen zijn.

Ik wens iedereen een heel mooi schuttersjaar voor 2025.

Theo Berntzen Voorzitter

Lady-Enfields - Een nieuw hoofdstuk binnen de schutterij



Vlnr: Anne Otten,
Nienke Hulshorst,
Renske Brinkman,
Maybritt Bomers,
Ilse Regtering,
Julia Kemper,
Suzan klappers,
Noa van Galen

Afgelopen jaar was het zover: een nieuwe sectie binnen onze schutterij zag het levenslicht – de Lady-Enfields! Maar hoe is deze groep eigenlijk ontstaan?

Afgelopen jaar was het zover: een nieuwe sectie binnen onze schutterij zag het levenslicht – de Lady-Enfields! Maar hoe is deze groep eigenlijk ontstaan? Het idee kwam voort uit een klein ‘gat’ binnen de bestaande secties. Waar de junior Lee Enfields en de Sabellas al hun plek hadden, bleek er voor meiden die daar net tussenin vielen geen duidelijke groep. En daar wilden we iets aan doen! Tijdens de kermis van 2023 bespraken we dit idee met verschillende mensen binnen de schutterij, en de reacties waren meteen enthousiast.

Goed voorbereid

Na de kermis zijn we aan de slag gegaan. We hebben een groep meiden verzameld die zich bij ons wilden aansluiten en samen gekeken hoe we dit vorm konden geven. Hierbij kregen we hulp van Eric Klappers, die heeft meegedacht over de opzet van de groep. Ook kregen we tijdens het oefenen ondersteuning van Theo Vos en Theo Berntzen. Dankzij hun begeleiding konden we goed voorbereid aan ons eerste schuttersjaar beginnen.

De groep bestaat uit een enthousiaste mix van meiden uit verschillende hoeken van de schutterij. Anne Otten en Maybritt Bomers waren vanaf het eerste uur betrokken bij de mini Lee Enfields en zijn daarna doorgroeid naar de junior Lee Enfields. Omdat ze graag actief wilden blijven binnen de schutterij, besloten ze samen deze nieuwe groep op te zetten. Suzan Klappers was jarenlang vendelier, maar door haar drukke schema kon ze niet altijd trainen. Dankzij de Lady-Enfields kon ze toch betrokken blijven bij de schutterij. Ilse Regtering en Noa van Galen stroomden door vanuit de junior Lee Enfields, en Renske Brinkman maakte de overstap van de Liemers Harmonie. Door haar studie werd het lastig om nog regelmatig te oefenen bij de Liemers Harmonie, maar net als Suzan wilde ze graag betrokken blijven bij onze mooie tradities.

Ook hebben we twee nieuwe gezichten binnen de schutterij: Nienke Hulshorst en Julia Kemper, die allebei schuttersbloed hebben en nu voor het eerst meelopen.

Ons eerste jaar als groep was fantastisch! In aanloop naar de kermis hebben we veel geoefend, en op zaterdag mochten we meteen optreden bij de Liemerij.

Lees verder op pag. 2 ►

Terug- en vooruitblik

Ook 2024 was een mooi schuttersjaar met tal van activiteiten. Zoals ieder jaar waren er twee concoursen die met goede prijzen zijn beloond, maar er zit nog meer in. Daarom zijn we 2025 gestart met de werkgroep schutterij. Met deze werkgroep proberen we nog beter in contact te komen met de diverse secties die onze schutterij rijk is. Zoals iedereen eigenlijk wel weet, hangt prestatie af van oefening, en daar gaan we ons op concentreren.

Een punt van aandacht! Onze vaandelwacht zoekt versterking. De vaandelwacht van onze schutterij is een driemansformatie: twee met een antiek houten geweer en één met het standaard vaandel. Deze lopen achter de bielemannen en laten

zien welke vereniging wij zijn. De vaandelwacht staat tijdens de vendelhulde naast het bestuur bij het koningspaar en treedt op concours op tijdens het klassiek vendelen. Dit is een belangrijke taak binnen onze vereniging.

Interesse? Kijk eens op de website <https://ogduiven.nl> en klik op onze secties.



Gradus

En dan, de man die er mede voor zorgde dat ik in 1989 op concours in Babberich mijn eerste passen maakte in een uniform van schutterij Onderling Genoegen Duiven. Vanaf dat moment volgden tal van mooie momenten. Leermomenten, lovende woorden, maar ook kritische noten. We spraken redelijk vaak over vroegere tijden, mooie en interessante verhalen. Gradus, bedankt dat ik dit met jou heb mogen meemaken!

Tot besluit wil ik alle leden bedanken, en met name de geüniformeerde leden. Laten



we er samen weer een heel mooi schuttersjaar van maken.

Schuttersgroet,
Jullie hoofdcommandant Theo Bodde



► Vervolg van voorpagina

Zondag stond in het teken van de traditionele schuttersmis en processie, en op maandag en dinsdag haalden we de oude en de nieuwe koning op. Natuurlijk werd er tussendoor ook volop gefeest! In september deden we mee aan het concours in Pannerden, een mooie ervaring voor de groep.

We kijken met veel plezier terug op ons eerste jaar en hebben ontzettend veel zin in de komende schuttersjaren.

Schuttersgroet,

Lady-Enfields

Anne Otten, Maybritt Bomers, Suzan Klappers, Ilse Regtering, Noa van Galen, Renske Brinkman, Nienke Hulshorst en Julia Kemper

**SPECIALIST
OPEL IN
DE LIEMERS**



OUDE TOLSTRAAT 1, DUIVEN,
TELEFOON 0316 - 26 12 62

AUTOBEDRIJF FRANS VOS
ONDERHOUD EN ONDERDELEN

OPENINGSTIJDEN MA T/M VR 7.30 - 17.30 UUR WWW.FRANSVOS.NL

60 1965 - 2025 **jaar**

**Feesten is
al 60 jaar
ons vak**



Zaal Gieling Groessen

Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - t 0316 523 948 - www.zaalgielinggroessen.nl

47 jaar "in pak" bij Onderling Genoegen

Op 3 februari j.l. heb ik de voorzittershamer van Onderling Genoegen overgedragen aan Theo Bernzen. Daarmee kwam een einde aan 47 jaar in "een pak" van Onderling Genoegen. Vanaf 1978 vendelier, vanaf 1992 commandant en vanaf 2014 bestuurslid, waarvan de laatste 9 jaar voorzitter. Ik heb nu een maandje de tijd gehad om dit te laten bezinken en inderdaad... het is best wel stil geworden.

Alhoewel... de eerste week na mijn aftreden stond in het teken van het afscheid van Gradus Hugén. Voor mij heel speciaal en ook fijn dat ik namens de schutterij daar nog een bijdrage aan mocht leveren. Het was immers Gradus Hugén die mij in het voorjaar van 1978 een vendel in de hand drukte en me begeleidde in de eerste stapjes van het vendelen. Dat Gradus ook mijn allerlaatste daad zou zijn binnen OG had ik toen niet kunnen bedenken. Is de cirkel nu rond?



Als zoon van hoofdcommandant Jan Dieker, Ivanhoe, was onze schutterij altijd al wel aanwezig in huize Dieker. Toch werd mijn interesse pas echt gewekt na een bezoek aan het Europees schutterstreffen in Nijmegen in 1977. Het begon te kriebelen. En zo kwam van het één het ander. Mijn eerste vendelles in 1978, meedraaien in de groep, jarenlang solovendelier, vele eerste prijzen, optredens tijdens de Vierdaagse vlaggenparade, de politiemuziekshow in Arnhem en natuurlijk ook taptoe Duiven. Een mooie tijd.

Begin jaren 90 besloot vader Jan Dieker na 43 jaar te stoppen als hoofdcommandant. Ik mocht de nieuwe commandant van de schutterij worden. 21 jaar lang heb ik dat met plezier mogen doen.

Geen spijt

Het leek daarna een logische stap om toe te treden tot het bestuur. Ik wist toen nog niet dat Piet Mathijssen op zoek was naar een



opvolger. Het was dan ook best een verrassing toen hij mij vroeg of ik ook interesse had in die rol. Gelukkig kon ik nog twee jaar ervaring opdoen voordat de stap gezet moest worden. In februari 2016 was het dan zo ver en ontving ik de hamer van Piet. En ik heb er geen spijt van gehad.

Want wat moet er veel gebeuren om een vereniging als Onderling Genoegen draaiende te houden. Natuurlijk, het "echte werk" gebeurt binnen de secties en de werkgroepen. Zij zorgen dat de schutterij op de weg blijft, er netjes uitziet en de draiboeken goed worden afgewerkt. Als bestuur heb je daar vooral een coördinerende rol in. Daarnaast ben je echter ook steeds bezig met zaken voor de langere termijn. Hoe zorgen we dat de schutterij er over tien jaar nog net zo mooi op staat? Hoe zorgen we dat zaken die van buiten op ons af komen tijdig worden onderkend en opgepakt? Allemaal zaken die het bestuurswerk binnen OG interessant en mooi maken.

Een greep uit afgelopen tien jaar

Het behalen van de certificering van de KNTS om met onze voorladers te kunnen blijven schieten, het in gang zetten van de werkgroep jeugd waaronder de Join LHD en OG activiteiten waardoor OG verzekerd is van een blijvende aanwas van jonge mensen, het afschaffen van het partnerlidmaatschap waardoor ook de partners (bijna) gelijke rechten en betrokkenheid hebben binnen onze vereniging, de komst van groepen als de Sabella's en recent nog de Lady Enfields, de organisatie van het Marketenstertreffen in 2017 en natuurlijk ook de organisatie van het GKVI 2023 in samenwerking met het Gilde St. Remigius, het versterken van de relatie met de gemeente, dit met het oog op allerlei verzwaren in de vergunningen maar ook in het licht van de ontwikkelingen in het centrum van Duiven.

Heel bijzonder was natuurlijk ook de coronaperiode. Er waren weinig activiteiten, maar die periode was bestuurlijk gezien juist heel uitdagend en "anders dan anders". We herinneren ons twee coronakermissen, zonder

feesten, maar wel met een schuttersmis, processie en eed van trouw. En dan natuurlijk het Weidefeest 2021 op het terrein van de Kinkelder. Een werkelijk hoogtepunt in de afgelopen jaren, ondanks strenge regelgeving en QR-codes.

De afgelopen negen jaar als jullie voorzitter zijn voor mij onvergetelijk geweest. Niet in het minst door de samenwerking met mijn medebestuurleden en allen die zich werkelijk betrokken voelen bij onze schutterij. Dank daarvoor.



Iedereen dezelfde kans

Eén ding is niet gelukt. Groot was mijn teleurstelling toen, na jaren van voorbereiding (sinds de eerste aankondiging in 2019), het voorstel om het openstellen van het koningsshot voor alle leden van OG in de ALV van 2024 werd weggestemd. We zijn een democratische vereniging. Als voorzitter heb ik me in die uitslag geschikt. Zo hoort dat ook. Nu ik geen voorzitter meer ben wil ik mijn visie rond het koningsshot graag nog een keer herhalen. De kern van het bestaansrecht van een schutterij ligt in het viereen van de verbondenheid binnen onze samenleving. Als schutterij doe je dat rond de tradities zoals die zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. De koning is de ultieme verpersoonlijking van die verbondenheid. Niet per se de beste schutter wordt koning. Je moet immers ook op het juiste moment aan de beurt zijn. Daardoor heeft iedereen die meedoet dezelfde kans. Hiermee benadruk je de gelijkheid van allen die betrokken zijn. Anno 2025 streven we naar volledige gelijkheid van mannen en vrouwen. Onze schutterij blijft daar nu in achter. Daar ben ik niet trots op. Tradities behouden alleen hun waarde als zij blijven passen in de tijd waarin wij leven. Ik hoop waarachtig dat ook onze schutterij tot dat inzicht komt.

Frans Dieker, voorzitter lid van schutterij Onderling Genoegen.

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen

Het zit erop: 29 jaar bestuurslid van O.G. Veel heb ik er al over gezegd en geschreven, zie het Duivens Nieuwsblad van augustus 2024.

Toch even terugkijken: was het lang? Was het te lang? Voor mij niet, voor anderen misschien wel.

Ik trad toe tot het bestuur in 1996 op voordracht van de toenmalige penningmeester Jan Wieleman sr. De vereniging was volop bezig met de organisatie van een bijzondere mijlpaal, namelijk het 100-jarig jubileum, wat uiteindelijk een geweldige happening werd. OG kreeg een koninklijke titel.

Ik kijk terug op een mooie periode met drie voorzitters: Tony Kersten, Piet Mathijssen en Frans Dieker, die allen een eigen invulling aan OG hebben gegeven, natuurlijk samen met de toenmalige en huidige bestuursleden.

Ik denk terug aan alles waar ik bij betrokken ben geweest, teveel om op te noemen: 29 jaar bestuurslid, waarvan 25 jaar vicevoorzitter. Ruim 25 jaar contactpersoon vanuit het bestuur voor de vendeliers, met de intrede van de eerste vrouwelijke senioren vendeliers in 2016 en het opstarten van het vendelcoreteam in 2017. Vele successen met een geweldige groep vendeliers waar we trots op kunnen zijn.

een mooie tijd

De Schuttersproat, waarin we al 26 jaar slagen met een geweldige redactie, om een mooi blad uit te brengen voor onze

leden. Penningmeester van Kring de Liemers van 2006 tot 2023, een mooie tijd van meedenken en meedoen in de gesprekken en organisatie van kringdagen met overige kringbesturen en het federatiebestuur. Vele mooie contacten aan overgehouden.

Koningschap in 2001, een geweldige ervaring met mooie herinneringen, zoals het Landjuweel 2002 in Zevenaar. Een prachtig jaar, ondanks het overlijden van mijn vader en schoonvader kort voor het einde van het koningschap.

De organisatie van het GKVI 2023, samen met het Gilde Sint Remigius, was dankzij de vele vrijwilligers een geweldig succes.

Onderscheidingen

de Nobele Papegay, de Koninklijke Onderscheiding, de Federatieve Onderscheiding en Erelid van Kring de Liemers.

Droevige momenten

Die waren er ook, zoals het overlijden van Tony Kersten, Jan de Beier en Michel Thuyns, die kort na zijn benoeming als bestuurslid na een kort ziekbed overleed. Zonder overigens andere overleden functionarissen en leden tekort te doen. En zeer recent Gradus Hugén, een van de boegbeelden van OG en mijn voorbeeld.

een goede mix

Ik wens het nieuwe bestuur, met een goede mix van vrouwen en mannen waar ik vertrouwen in heb, alle wijsheid toe om



OG verder uit te dragen en het cultuurobject te bewaken, met de veranderingen en vernieuwingen in daarin mee te nemen.

Dank aan alle bestuursleden en leden waarmee ik heb mogen samenwerken. Dank aan Wilma en de kinderen voor de ruimte die ik gekregen heb als OG weer eens voorop stond. Dank aan jullie leden en schutters voor het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven in de afgelopen 29 jaar.

Het ga jullie goed!

Geert Roelofs

IMC PRO
PARTNER IN PROCESS IMPROVEMENT

"Sponsor van de OG jeugd activiteiten"

☎ 06 3023 6736

🌐 www.imc-pro.nl

Fonke Schilder- en Onderhoudswerk V.O.F.

- Schilderwerken en glaszetten
- Behangen
- Spuiten
- Houtrot reparaties
- Lekkage
- Herstelwerkzaamheden
- Wrappen van keukens, deuren en meubels

Van Ruisdaelstraat 8, 6921 LZ Duiven
06 - 1534 8129, www.fonkeschilderwerken.nl

Bij elke geplaatste opdracht gaat 5% van de totale som rechtstreeks naar Onderling Genoegen (met een max van € 150,-). Maak een verschil terwijl je je klusje gedaan krijgt. Samen kunnen we een positieve impact maken.

ELECTRO WORLD REE-ZO

Reezo Electro World
Pastoriestraat 9-11
6921 BX Duiven
0316 280708
www.electroworld.nl

Gelders Federatieve Schuttersdag



Zondag 8 september was schutterij Claudius Civilius gastheer van de Gelderse Federatieve Schuttersdag. Een drukbezochte schuttersdag als afsluiting van het schuttersseizoen. De 34 deelnemende verenigingen gingen onder een lekker nazomers zonnetje de sportieve onderlinge strijd aan.

Resultaten

Defileren	1 ^e prijs
Marcheren	2 ^e prijs
Vendelen senioren klassiek	geen prijs
Vendelen junioren klassiek	1 ^e prijs
Aspiranten klassiek	1 ^e prijs met promotie naar de ere afdeling.
	1 ^e prijs
Junioren korps show	1 ^e prijs
Junioren acrobatisch	3 ^e prijs
individueel (Luc Spaan)	
Marketentsters	
Luchtgeweer klasse A senioren groep	2 ^e prijs

Onze jeugd koningin Tessa van Galen wist als klap op de vuurpijl bij het Federatieve jeugd-koning schieten, de laatste resten van de vogel eraf te schieten waarmee zij de eerste Federatieve jeugdkoningin in de geschiedenis van OG werd.

We kunnen terugkijken op weer een bijzondere en geslaagde dag.



In Memoriam

Jacques Vermeer	23 juli '24
Theo Jansen (Lindelaan)	7 augustus '24
Lies Stevens-Derksen	12 augustus '24
Gerda Spaan-Joosten	16 oktober '24
Luuk Egberts	28 december '24
Rob van Oijen	8 maart '25
Roland Mathijssen	12 maart '25

Op 31 januari 2025 is overleden Gradus Hugen. In het verslag van de algemene ledenvergadering kunt u lezen wat Gradus voor de schutterij heeft betekend.



Op 23 februari 2025 is overleden René Frieling. René was tot 2023 lid van het Lee Enfieldcorps. René en Esmeralda waren koningspaar in 2013/2014 en in 2015.

Hij verzorgde en leverde vanuit zijn bloemenhandel en winkel de boeketten die de schutterij weggaf bij jubilea ed. Ook verzorgde hij als sponsor tijdens concoursen en kermis de aankleding met planten.

Op vrijdag 28 februari hebben we met gepaste schutterseer afscheid genomen van René.

Wij wensen alle nabestaanden veel kracht en sterkte toe!

CESAR bloemen



Rijksweg 42B Duiven
cesarbloemen@gmail.com

Nieuwe koningsvogel voor de aftredende koning

In de voorbije jaren werd de koningsvogel gemaakt door Wim Rutten. Zijn kunststukken, gemaakt uit het hout van de spanten van de CCOG, pronken bij veel koningsparen thuis sinds 2008. Wim heeft te kennen gegeven om het stokje over te willen dragen. Als schutterij willen wij Wim heel graag bedanken voor zijn inspanningen.

De nieuwe koningsvogel voor Michel en Francine, die zij mochten ontvangen op maandagmiddag van de Duuvese kermis

2024 bij hun afscheid als koningspaar, is gemaakt door Will Schropp van het Houten Beeldatelier in Duiven. De vogel is gemaakt van de 300 jaar oude balken van de boerderij 't Hoge Veld aan de Rijksweg en heeft dus net als de vogels van Wim ook echte Duuvese roots.

De nieuwe koningsvogel is wat ingetogener dan de voorgaande vogels. Deze duif verbeeldt een koning en koningspaar welke in ruste gaat na een prachtig koningsjaar. De



vogel is een aandenken aan dit bijzondere jaar en als schutterij zijn we verheugd dat Will Schropp voor oud-koningsparen deze unieke vogel wil maken. Hopelijk volgen er nog vele exemplaren.

Nu alleen nog die vogel naar beneden knallen!

“Of we nog een stukje wilden schrijven voor de Schutterspraat” was het appje dat we ontvingen vanuit de redactie. Maar natuurlijk, geen probleem. Maar wat schrijf je dan op?

Voor ons verhaal gaan we eerst terug naar 26 augustus 1999, 25 jaar geleden dus. Toen we nog ouderwets naast het CCOG schoten op de vogel. Daar bedacht mijn schoonvader Ben Berends ca. 5 minuten voor inschrijving dat hij wel wilde meedoen met het koningsschieten. Totaal niet voorbereid en Maria wist van niks. Maar wat kon er nou gebeuren, want er waren immers maar liefst 9 kandidaten. Dus de kans dat je ook daadwerkelijk koning werd was niet zo groot. En zo geschiedde, 9 kandidaten en Ben Berends was uiteindelijk degene die het laatste stukje van de vogel eraf schoot en schutterskoning 1999-2000 werd van Onderling Genoegen. Naast enorme vreugde schoot ook de paniek toe. Er was immers geen pak, geen jurk enzovoorts. Dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Eind 1999 leerde ik Aafke kennen en werd zo besmet met het schuttersvirus.

En nu stonden we exact 25 jaar later, maandag 26 augustus 2024, weer bij het koningsschieten. Daar waar mijn schoonouders onvoorbereid deelnamen aan het koningsschieten, was bij ons alles al wel

voorbereid. Het was natuurlijk ook al mijn 3^e keer dat ik meedeed. Jurken en pakken lagen klaar, tuin was al versierd, kermis vieren met de familie was bij ons, want stel dat... Nu alleen nog die vogel naar beneden knallen.

Daar waar ik al gelijk na mijn poging van 2023 aangaf dat ik in 2024 weer mee zou doen, daar bleef het met andere namen erg stil. Natuurlijk waren er allerlei geruchten, maar concreet tot maandagmorgen eigenlijk niet. Dan spoken er toch twee gedachten door je hoofd. Van “het zou wel jammer zijn als ik de enige ben” tot “laat mij maar de enige zijn, dan weet ik in ieder geval zeker dat ik het word”.

Alle drie waren we on-fire

Gelukkig waren er uiteindelijk toch nog twee schutters (Jeroen Vos en Milo Willems) die het aandurfd, waardoor we met ons drieën gingen uitmaken wie Michel van Leur zou gaan opvolgen. Een zeer spannende strijd volgde. Doordat ik inmiddels ervaringsdeskundige was, wist ik dat de eerste 50-60 schoten vooral een fase zijn die je door moet voordat het echt spannend begint te worden. En dat werd het. Alle drie waren we on-fire en de een na de andere houtsnipper vloog van de vogel. En dan begin je bij elke beurt toch te denken dat dit weleens het laatste schot zou kunnen zijn. De vogel draaide een aantal keer, kwam los op de pin te

zitten en ik mocht het 101^e schot aanleggen. Ik nam daar uitgebreid de tijd voor, “het is nu of nooit” dacht ik.

Als een duivel uit een doosje

Doordat je als schutter door de schutbuis kijkt en er na het vuren een rookpluim in je gezichtsveld zit, zie je zelf niet gelijk wat er gebeurt. Ik haalde de trekker over en een milliseconde later hoorde ik een enorm gejuich. Ik keek langs de buis en de vogel was weg! Ik had dus het laatste stuk eraf geschoten en was de nieuwe koning! Ik schreeuwde het uit, stak de armen in de lucht en werd gelijk daarna gefeliciteerd door Jeroen en Milo. Als een duivel uit een doosje stond in één keer mijn schoonvader voor mijn neus en we vlogen elkaar in de armen. Hoe mooi is dit? De traditie wordt exact 25 jaar later doorgezet in onze familie!

Wat er daarna gebeurde is met geen pen te beschrijven. Aafke en de kinderen vlogen mij om de nek. Op de schouders de trap op en zaal in. Felicitaties in ontvangst nemend en daarna de installatie. Alles wat ze altijd zeiden over dit moment, en deze middag, is waar. En daar stonden we uiteindelijk dan. Aafke met een kroontje op en ik met een koningsketting om mijn nek. Kinderen, familie en vrienden die allemaal trots toekeken.

Ons koningsjaar was begonnen!



Algemene Ledenvergadering

Op maandag 3 februari j.l. vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de Schutterszaal van de OGtent. De vergadering stond naast het financieel jaarverslag en de begroting voor 2025 vooral in het teken van het afscheid van voorzitter Frans Dieker en vicevoorzitter Geert Roelofs. Beide heren hebben zich decennialang met tomeloze inzet ingezet voor de schutterij en laten een blijvende erfenis achter.

Frans Dieker trad in 1975 op 16-jarige leeftijd toe tot Onderling Genoegen. Hij maakte indruk als vendelier en behaalde talloze prijzen. In 1992 volgde hij zijn vader op als hoofdcommandant en in 2016 werd hij voorzitter. Frans moderniseerde de vereniging en gaf met OG-Doet een maatschappelijk gezicht aan de schutterij. Voor zijn verdiensten ontving hij



meerdere onderscheidingen, waaronder een koninklijke onderscheiding in 2022.

Een leven gewijd aan de schutterij

Geert Roelofs is sinds 1996 bestuurslid en vanaf 1999 vicevoorzitter. Hij was medeoprichter van het clubblad Schuttersproat en jarenlang de contactpersoon tussen het bestuur en de vendeliers. In 2001 werd Geert koning van de schutterij en hij speelde een belangrijke rol in de bredere

schutterswereld. Zijn inzet werd bekroond met de Gouden Eremedaille in de Nobele Orde van de Papegay en een Koninklijke Onderscheiding in 2019.

Het afscheid van Frans Dieker en Geert Roelofs markeert het einde van een tijdperk voor Schutterij Onderling Genoegen. Hun betrokkenheid en jarenlange inzet hebben de vereniging gevormd tot wat zij nu is. Tijdens de ALV werden ook nieuwe bestuursleden welkom geheten: Aniek van Leur, Wendy Wieleman, Roy Willemsen en Wilco van Brandenburg. Theo Berntzen en Eric Klappers waren reglementair aftredend en herkiesbaar. Tevens werd Theo Berntzen verkozen tot nieuwe voorzitter. Met deze frisse samenstelling staat een nieuwe generatie klaar om de rijke tradities voort te zetten en de vereniging verder te ontwikkelen. Schutterij Onderling Genoegen kijkt met vertrouwen naar de toekomst.

Bestuursamenstelling

Na de algemene ledenvergadering van 3 februari 2025, waarin Frans Dieker en Geert Roelofs afscheid namen als bestuurslid en Aniek van Leur, Wendy Wieleman, Roy Willemsen en Wilco van Brandenburg zijn toegetreden tot het bestuur, hebben we de taken onder de bestuursleden verdeeld.

Naam	Functie	Aandachtsgebied
Theo Berntzen	Voorzitter	<ul style="list-style-type: none">Contactpersoon Lee-EnfieldsPR en website
Marijke Vos	Secretaris	<ul style="list-style-type: none">Contactpersoon officieren en marketentstersWerkgroep uniformering
Eric Klappers	Penningmeester	<ul style="list-style-type: none">Contactpersoon hand en kruisboog en geweer
Roeland Beumer	2 ^e Penningmeester	<ul style="list-style-type: none">Contactpersoon kring/federatieWerkgroep festiviteiten
Timo Willems	Vice voorzitter, 2 ^e secretaris	<ul style="list-style-type: none">Contactpersoon sabella'sVergunning, VOG en AVG
Wendy Wieleman	Algemeen bestuurder	<ul style="list-style-type: none">Voorzitter werkgroep schutterijContactpersoon LHD
Roy Willemsen	Algemeen bestuurder	<ul style="list-style-type: none">Contactpersoon vendeliersWerkgroep materialen
Anniek van Leur	Algemeen bestuurder	<ul style="list-style-type: none">Werkgroep jeugd en werkgroep koningschieten
Wilco van Brandenburg	Algemeen bestuurder	<ul style="list-style-type: none">Contactpersoon kerkAlgemene zaken

Overlijden en afscheid

Op 31 januari j.l. bereikte ons het droevige nieuws dat Gradus Hugten (geboren 5 april 1933), oud-vendelierscommandant van Schutterij Onderling Genoegen en lid van de schuttersraad, rustig is ingeslapen, omringd door enkele familieleden. Hij bereikte de respectabele leeftijd van 91 jaar. Met het heengaan van Gradus verliest de schutterij een toegewijde schutter met een groot hart voor de tradities en waarden van onze schutterij. Meer dan 75 jaar was hij actief binnen Onderling Genoegen, in de rollen van pias, vendelier en vendelierscommandant. In 1973 werd hij gekroond tot koning. Hij stond aan de wieg van het jeugd- en aspiranten vendelcorps en speelde een cruciale rol bij de vererving van de kanonnen en de Lee-Enfield geweren. Zijn inzet reikte verder dan de schutterij. Lees hier meer over op pag. 9.

O.G. Oktoberfeest

5 Oktober 2024

We kunnen terugkijken op een mooi gezellig O.G. oktoberfeest met de Rettekete schowband. Deze 11-koppige band kan wel een feestje maken. Bijna iedere bezoeker was gekleed in Oostenrijkse stijl wat een mooie sfeer gaf. Helaas is het bezoekersaantal aan de lage kant dus ondanks de populariteit van de oktoberfeesten in het algemeen gaan we kijken naar een andere invulling van het najaarsfeest.

In samenwerking met de OGtent kijken we naar de mogelijkheden die er zijn om een leuke en gezellige feestavond te organiseren. Dit zal in november plaats gaan vinden. Zodra dit wat meer vorm heeft gekregen zullen wij dit communiceren, zodat iedereen op tijd op de hoogte is.



Jubilarissen Kermis 2024



40 jaar lid

Hans Hofstede
Hein van den Born
Theo Bodde
Ronald Peters

Henry Raben
René Veldman
Peter de Vries

50 jaar lid

Peter Leenders
Driek Kriesels
Eddy Boss
Henk Verhaaf

60 jaar lid

Gerrit Peters

25 jaar functionaris

Walter Willemsen
Theo Bodde
Jeroen Vos

Alfons Mulder
Marijn Vermeulen

Voor alle wetenswaardigheden
van de Gelderse Schutterijen
www.schuttersnet.nl



In deze Schutterspraak treft u weer een aantal kleine advertenties aan, mede om de kosten van dit blad te drukken. Graag vragen wij u, schutters, denk aan deze adverteerders. De ene dienst is de andere waard.

Redactie: Piet Mathijssen,
Geert Roelofs, Esther Roording,
Pascal Sessink

Vormgeving: Esther Roording

Drukkerij: Drukzo

Redactie-adres:

Heilweg 3a, 6922 JC Duiven
pjmathijssen@gmail.com
www.ogduiven.nl



Nieuwe banier in de tuin van de jeugdkoning(in)

De banier, geschenken door oud-jeugdkoning Lars Zoon bij zijn afscheid, bleek te kwetsbaar om langere tijd buiten in de tuin van de jeugdkoning te staan. Het was een prachtig initiatief in 2019 van Lars, en met het jeugdkoningschap van Finn Willems in 2024 kreeg dit een vervolg. Samen met een klein werkgroepje, bestaande uit Lars, Finn en oud-koning Michel, is een robuuste banier ontworpen met hulp van Aniek van Leur en Eric Klappers, speciaal voor in de tuin.

Twee varianten

Van deze mooie banier zijn er gelijk twee gemaakt: een variant voor de jeugdkoning en een variant voor de jeugdkoningin. De banier, met een lengte van bijna 3 meter, is van veraf al te zien in de koninklijke tuin. Het had wat voeten in de aarde en het ging bijna mis bij de bezorgdienst, maar net op tijd werden de banieren bezorgd en pronkten ze vanaf de vrijdag voor de kermis in de tuin van Finn. Het is diverse mensen in Groessen zeker opgevallen dat er een stukje grondgebied door OG werd geclaimd. Onze huidige jeugdkoningin, Tessa van Galen,

had de eer om de banier voor de jeugdkoningin in de tuin te plaatsen.

Bouwen aan tradities

Het is mooi om te zien hoe onze jeugd, met wat hulp van hun ouders en een financiële injectie via Rabobank ledenraadslid Jeroen Willems, bijdraagt aan het bouwen van de tradities binnen Onderling Genoegen.



De banier krijgt vanaf heden een plek op het podium op het Remigiusplein voor de inhuldiging van de jeugdkoning op kermis zaterdagmiddag. We zijn er zuinig op en hopen dat ook deze nog jaren meegaat.

Afscheid Gradus Hugén



Gradus was een gedreven initiatiefnemer achter tradities zoals de jaarlijkse Eed van Trouw, de Verenigingsvlag en de Konings papegay. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de schuttersviering, processie en het Beieren. Zijn inzet reikte verder dan onze schutterij; hij was vele jaren bestuurslid en erelid van de kring De Liemers en bekleedde functies binnen de gilderaad van de Gelderse Federatie.

Op 8 februari j.l. heeft de schutterij op passende wijze Gradus Hugén de laatste allerhoogste eer bewezen tijdens een mis met schutterseer onder leiding van Diaken Adri van Zundert en met medewerking van de Liemers Harmonie, doedelzakspeler Denny Miles en het koor Comitor. Door de koningsketting op de baar te plaatsen hebben wij uitdrukking gegeven aan onze verbondenheid met Gradus en hem op deze wijze voor de laatste maal de hoogste eer bewezen. Tijdens de mis hebben Frans Dieker namens de schutterij en Wim Sanders namens de Gelderse Schutters Federatie St. Hubertus herinneringen aan Gradus opgehaald. Na afloop van de mis is, als laatste groet en teken van ultiem respect, de baar door vendelier Michel van Leur overvendeld.

Wij zijn Gradus diep dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor onze schutterij en zullen zijn nalatenschap met trots voortzetten.

Marketenstertreffen 2024 bij Exelcior in Lobith

27 Oktober 2024



Activiteitenagenda 2025

30 maart	G.K.V.I.	De Eendracht Wehl
26 april	Koningsdag	De Woerd/centrum
4 mei	Dodenherdenking	Kerk/monument
25 mei	Kringdag de Liemers	Eensgezindheid Aerd
30 aug t/m 2 sept	Kermis & schuttersfeest	De OGtent/Remigiusplein
21 september	Federatieve schuttersdag	Isidorus Oud-Dijk
okt/nov	Najaarsfeest	De OG-tent
26 oktober	Bielemantreffen	E.M.M. Giesbeek
2 november	Marketenstertreffen	O.E.V. Millingen



De vendeliers Donderen Deur!

Op zaterdag 10 augustus hebben drie vendeliers: Aniek, Michel en Pascal deelgenomen aan de theatervoorstelling "Deurdonderen" in het Steengroevetheater in Winterswijk. Tijdens één van de uitverkochte voorstellingen, welke in het teken stond van 50 jaar Normaal, hebben zij op deze bijzondere locatie deelgenomen en genoten van de prachtige voorstelling. Een bijzondere gewaarwording op een zeer speciale locatie waarbij de regie in handen was van de bekende Nederlander: Marc Forno.

Donderdag 3 oktober was het volgende uitje voor de senioren vendelierssectie. Ze zijn gevraagd om deel te nemen aan de optocht van Leidens Ontzet. Tijdens deze dag wordt feestelijk de gebeurtenis herdacht dat de stad

bij het Spaanse Beleg van Leiden in 1574 ontzet werd door een geuzenvloot. Speciale vlaggen heeft de organisatie laten maken van de omliggende dorpen van Leiden. Na de hartelijke ontvangst en een welkomstpraatje hebben de vendeliers tijdens de optocht hun kunsten laten zien aan het massaal aanwezige publiek. Bij terugkomst werd geproost op Leiden met de andere deelnemers en met een tevreden gevoel afgesloten in Duiven met een klein hapje.

Zondag 16 november stond voor de jeugd- en seniorvendeliers in het teken van de Goedheiligman. Via de organisatie van de Sinterklaasintocht in Amsterdam kwam het verzoek binnen of onze vendeliers wilden deelnemen aan de feestelijke intocht van de stad Amsterdam.

Met een grote groep vendeliers zijn ze met twee busjes afgereisd naar de Marinebasis om van daaruit met een speciale stadsbus te vertrekken naar de Stopera. Hier aangekomen stond er een lunch klaar en kon de intocht beginnen. Maar natuurlijk niet voordat de vendeliers met de Amsterdamse Sint op de foto waren geweest. De hekken gingen open en dáár stond het publiek... Rijen dik te genieten van het schouwspel van onze vendeliers. Diverse "oh's en ah's" waren te horen en vele high-fives zijn uitgedeeld. Moe maar voldaan terug naar de Marinebasis waar een heerlijke pizza en een aandenken klaarstond voor de deelnemers.

Al met al een druk najaar waarbij de vendeliers van OG "deurgedonderd" zijn en met veel genoegen en tevredenheid terugkijken op zeer geslaagde optredens.

Een gezellige dag met de jeugd van OG en LHD

Op zondag 13 oktober 2024 was het eindelijk zover: het jeugd uitje van de jeugd van OG en LHD! Met een enthousiaste groep verzamelden we in het Horsterpark, waar een middag vol plezier op ons wachtte. Het weer zat mee, de stemming was goed en iedereen had er zin in.

De activiteit van de dag? Boerengolf! Gewapend met een klomp aan een stok en een flinke dosis fanatisme gingen we de uitdaging aan. Het ene team had meteen de slag te pakken, terwijl anderen vooral veel lol hadden met het zoeken naar verdwaalde ballen in het gras. Er werd gelachen om onhandige pogingen om de bal vooruit te krijgen. Som-

mige slagen gingen precies de goede kant op, anderen... tja, belandden bijna in het water. Maar dat mocht de pret niet drukken!

Na een fanatieke en hilarische wedstrijd was het tijd om de honger te stillen. In een grote stoet vertrokken we naar Lucky Burger & Zo, waar we genoten van heerlijke frietjes en als kers op de taart een lekker ijsje – een traktatie waar iedereen van smulde! Wat een topafsluiting van een gezellige middag.

Met volle magen en een hoofd vol mooie herinneringen keerden we huiswaarts. Het was een dag vol lachen, sportieve strijd en gezelligheid. Op naar het volgende uitje!

DOE MEE
JOIN
LHD & OG!



Eerste half jaar als jeugdkoningin

Yeahh, het was weer het laatste weekend van augustus, dat betekent dat we weer een leuk weekend tegemoet gaan, namelijk de Duivense Kermis! Eén van de leukste weekenden van het jaar.

Rond het middaguur op zaterdag verzamelen we bij de OG-tent om vervolgens met de hele schutterij te lopen naar de Liemerij. De bewoners van de Liemerij, de Koning en Jeugdkoning van Onderling Genoegen, zaten al op ons te wachten. Zoals gebruikelijk gaven we met de vendeliers een vendel hulde. Nadat wij met de schutterij teruggelopen waren naar het plein, verzamelde ik me met nog een aantal vriendinnen richting de plek waar het Jeugdkoning/Jeugdkoningin schieten zou gaan beginnen.

Het was mooi weer, dus het plein stroomde vol met mensen. Gelukkig was mijn oma één van de toeschouwers. Iets wat ik nooit verwacht had. Ik schoot de vogel eraf! Ik was enorm verbaasd. Als eerste kwamen mijn vriendinnen naar me toe om mij te feliciteren, vervolgens volgden er heel veel andere mensen. Uiteindelijk werd ik op de schouders genomen en via een officieel moment gehuldigd als Jeugdkoningin.

Mooie ervaring en super gaaf

Ik had nooit verwacht dat ik de vogel eraf zou schieten, had daardoor ook weinig tot geen voorbereidingen getroffen v.w.b. jurken, make-up of kapper. Gelukkig had ik het jaar ervoor net als mijn vriendinnen examen gedaan, dus nadat ik thuis kwam, werden door mijn vriendinnen galajurken gebracht waardoor ik heel veel keus had en per (halve) dag kon kiezen welke jurk ik aan kon doen tijdens de kermis. De eerste twee dagen waren Michel en Francine het koningspaar. Ik werd overal bij

betrokken en mocht zelfs op maandagochtend bij hun thuis komen om de schutterij te ontvangen. Wat een mooie ervaring en super gaaf om dat van de andere kant te mogen ervaren. Vanaf maandagmiddag waren Bastiaan en Aafke het nieuwe koningspaar.

Op dinsdag mocht ik me rijden met de cabrio samen met de voorzitter om het koningspaar vanaf huis op te halen. Ook dit was een super leuke ervaring als Jeugdkoningin. Het was super leuk om tijdens de kermis de Jeugdkoningin te zijn van onze schutterij.

Erewijn

Ik had een week de tijd om bij te komen van alle mooie en leuke ervaringen, want op 8 september stond de Federatieve Schuttersdag in Pannerden voor de deur. Ik werd al vroeg opgehaald omdat ik samen met de commandant, de voorzitter en Bastiaan en Aafke mocht deelnemen aan de erewijn in het schuttersgebouw. Leuk om de formele start van een concours mee te mogen maken (unieke ervaring die je als geüniformeerde anders niet meemaakt). Uiteindelijk werd aan het begin van de middag ook hier Jeugdkoning/Jeugdkoningin geschoten. Na ruim een uur schieten was ik de gelukkige; ook hier schoot ik de vogel naar beneden! Wat onverwachts en wat was het leuk om dit in de zaal met de schutterij te vieren. Opeens was ik niet alleen de Jeugdkoningin van Onderling Genoegen, maar ook die van de Federatie (een jaar lang)! De komende maanden zal ik naast Kringdag De Liemers, waar we als schutterij Onderling Genoegen naar toe gaan, ook een aantal andere Kringdagen bezoeken, alleen dan als Jeugdkoningin van de Federatie. Ik kijk uit naar het vervolg van dit mooie jaar als Jeugdkoningin.

Jeugddag Gelders Federatie

Zondag 3 november 2024 was de eerste jeugddag van de Gelderse Schuttersfederatie. Samen met Jantine, Finn, Luc en Xander zijn we naar deze dag geweest. We hebben o.a. een pub quiz gedaan met vragen over de federatie, we hebben geschoten en we hadden een ronde tafel gesprek waar je je inbreng kon laten horen over concoursen. Zodat de federatie aan de hand daarvan ook goed een beeld heeft hoe de jeugd tegen een concours aan kijkt en wat de jeugd leuk vindt.

Het was een leuke dag met alle andere jeugdleden van andere schutterijen uit Gelderland. Schutterij Onderling Genoegen is met 2 prijzen weer naar Duiven gegaan, Jantine een eerste plek en ikzelf (Maud) de tweede plek bij de pubquiz

Groetjes, Maud



Jeugdvendelen 50 jaar jong - 3 november 2024



Zondag 3 november heeft na 10-jaar weer een reünie plaatsgevonden van (oud)-vendeliers.

Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het jeugdvendelen.

Ruimte voor adressticker

Fotopresentatie

De commissie, bestaande uit Geert Roelofs, Aniek van Leur, Bram van den Born, Wilbert Staring, Rudie Peer en Pascal Sessink, hebben de koppen bij elkaar gestoken en deze middag georganiseerd voor alle vendeliers die ooit bij OG hebben gevendeld. Samen met hun partners zijn de (oud)vendeliers samengekomen in het Muziekhuis van de Liemers Harmonie Duiven. Een prachtige fotopresentatie, met foto's van vroeger tot nu, werd getoond. De oprichter van het jeugd-vendelen: Gradus Hugén was ook tijdens deze mid-

dag aanwezig en mocht van zijn vendelende achterkleindochter, namens de vendeliers, een bos bloemen in ontvangst nemen. Ook is Geert Roelofs deze middag in het zonnetje gezet voor zijn tomeloze inzet én bijdrage voor de vendelierssectie. Mede dankzij Geert is de vendelierssectie zo groot geworden.

Ook aan de inwendige mens werd gedacht en kwam Zaal Gieling Groessen de aanwezigen voorzien van een heerlijk stampottenbuffet.

Bieleman treffen op kasteel Doornenburg - 19 oktober 2024



Autoservice Willemssen

Gespecialiseerd in VW - Audi - Seat - Skoda

ALPINA

Verzekeren, hypotheek en makelaardij

Rijksweg 48 B
6921 AH DUIVEN
0316 78 40 00
www.alpina.nl