



Schuttersproat



Uitgave van Schutterij Onderling Genoegen • april 2026 • nr. 55

Schuttersvrienden en -vriendinnen

Het schuttersjaar is pas net begonnen, maar achter de schermen gebeurt er een hoop. Voor onze schutterij belooft 2026 een mooi en druk jaar te worden.

Natuurlijk ook omdat Schutterij Onderling Genoegen in 2026 haar 130-jarig bestaan viert. Dit jubileum zullen wij op zondag 31 mei vieren met daarbij ook het Koning der Koningenschieten. Eens in de 5 jaar (bij ieder lustrum) strijden alle oud koningen (en de huidige koning) om de eer van Koning-der-Koningen. In deze schuttersproat staat het volledige programma van deze dag. Wij mogen best trots zijn dat we na 130 jaar nog steeds een bloeiende vereniging zijn. Het aantal functionarissen is nog nooit zo hoog geweest en ook het ledental groeit nog ieder jaar. De schutterij heeft sociale verbinding hoog in het vaandel staan en daar is in de huidige maatschappij steeds meer behoefte aan waar de lonfjes steeds korter worden.

Het nieuwjaarsfeest, de algemene ledenvergadering en het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor zijn inmiddels alweer achter de rug. Naast natuurlijk de traditionele kermis organiseren wij op zondag 11 oktober dit jaar voor het eerst in ons bestaan het Bielemantreffen. Dit belooft een mooi spektakel in de OGtent te worden waar ongeveer 100 bielemannen gaan strijden om de hoogste eer. Reserveer nu alvast deze datum.

Eens in de twee jaar willen wij als schutterij graag buiten onze regio op pad. Dit jaar gaan we op zondag 5 juli met al onze functionarissen naar het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) in Melick (Limburg) te gaan. Hier komen ongeveer 135 schutterijen uit Nederland en Belgisch Limburg samen. Een spektakel wat dus de moeite waard is om te bezoeken deze dag.

Inmiddels zijn er tien werkgroepen opgestart voor de organisatie van het federatief schuttersconcours in september 2027. Mooi om te zien dat zoveel leden betrokken zijn en mee willen helpen om dit concours te organiseren. Achter de schermen, aan de bestuurstafel en ook in de vele werkgroepen van de schutterij, gebeurt er dus van alles.

Ik wens iedereen een mooi schuttersjaar!

Theo Berntzen, voorzitter

130-jarig bestaan van Schutterij Onderling Genoegen

Het jaar 2026 is voor onze schutterij een bijzonder jaar. Schutterij Onderling Genoegen bestaat dan namelijk 130 jaar; een mijlpaal die symbool staat voor de kracht van onze traditie en de verbondenheid binnen onze vereniging.

Zondag 31 mei willen wij dit jubileum graag met al onze leden vieren.

Wij beginnen met een rondgang door Duiven en zullen een vendelhulde brengen bij het beeldje van De Vendelier, die op het grasveld bij De Handboog staat. Het zou mooi zijn als er dan zoveel mogelijk schutters meelopen. Ook kan deze dag de jeugd deelnemen (zoals met Koningsdag) dankzij de inzet van de jeugdwerkgroep: "JOIN". Traditioneel zal op deze dag ook het Koning-der-Koningen schieten plaatsvinden.

Vakmanschap nog niet verleerd

Ieder lustrum is dit weer mooi om mee te maken. Onze huidige Koning-der-Koning Peter de Vries is dan natuurlijk ook present, samen met zijn echtgenote Wil. Het belooft een spannende titelstrijd te worden, waarbij ongeveer 25 oud-



koningen uit onze rijke historie, samen met de huidige koning, laten zien dat zij het vakmanschap nog niet verleerd zijn.

Na de inhuldiging van de nieuwe Koning-der-Koning is er aansluitend een gezellige feestmiddag in de OGtent.

We kijken ernaar uit om het 130-jarig jubileum samen te vieren met vele van onze leden.

Bekijk het programma op pag. 2 ▶



Weer een mooi schuttersjaar in het vooruitzicht

2026 gaat, zoals onze agenda laat zien, een mooi jaar worden. We hebben een goed gevuld kalenderjaar.

Naast de gebruikelijke activiteiten gaan we dit jaar naar het OLS in Limburg. Dat belooft een mooi uitje te worden. We gaan daar leuke herinneringen maken, niet alleen voor onszelf maar ook voor alle

aanwezigen. Ook organiseren we dit jaar het bielemantreffen. Net als bij het marketenster-treffen en het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor hopen we op een grote inzet om te laten zien waar Schutterij



Onderling Genoegen groot in is.

Door een aantal oefenmomenten in 2025 is gebleken dat we er goed aan hebben gedaan om weer even de puntjes op de i te zetten.

Allen bedankt voor de mooie resultaten! En laten we ook dit jaar weer samen ons beste beentje voor zetten.

Vriendelijke schuttersgroet van jullie trotse hoofdcommandant,

Theo Bodde

► Vervolg van voorpagina

Programma zondag 31 mei

10.15-10.30 uur	Verzamelen alle functionarissen, schutters en JOIN op het Remigiusplein
10.30-10.45 uur	Mars naar 'De Vendelier'
10.45-11.00 uur	Vendelen
11.00-11.30 uur	Vertrek vanaf 'De Vendelier'
11.30-11.40 uur	Aankomst OGtent
11.40-11.45 uur	Opstellen schutterij erehaag voor binnenkomst bestuur en koningspaar
11.45-12.00 uur	Ontvangst oud koningsparen en toespraak voorzitter
12.00-12.45 uur	Lunch
12.45-13.00 uur	Oud koningsparen verzamelen in de zaal en gezamenlijk naar het schietterrein
13.00-13.15 uur	Groepsfoto oud koningsparen
13.15-14.30 uur	Koning-der-Koningen schieten
14.30-14.45 uur	Huldiging nieuwe Koning-der-Koningen
14.45-18.00 uur	Feest





SPECIALIST OPEL IN DE LIEMERS



AUTOBEDRIJF FRANS VOS

ONDERHOUD ALLE MERKEN

OUDE TOLSTRAAT 1, DUIVEN OPENINGSTIJDEN MA T/M VR 7.30 - 17.30 UUR WWW.FRANSVOS.NL

60

1965 - 2025

jaar

**Feesten is
al 60 jaar
ons vak**



Zaal Gieling Groessen

Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - t 0316 523 948 - www.zaalgielinggroessen.nl

Slotfeest der Schutters, een geslaagde eerste editie

Op 16 november vond de eerste editie van het Slotfeest der Schutters plaats. Na een aantal jaren het OGtoberfest te hebben georganiseerd, werd besloten het dit jaar over een andere boeg te gooien en een nieuw evenement op te zetten. Zo ontstond het idee voor het Slotfeest der Schutters.

Voor de muzikale invulling werd DJ Henry van Vossen benaderd. Gelukkig was hij beschikbaar en konden we als werkgroep festiviteiten in samenwerking met de OGtent verder met de voorbereidingen. Tijdens verschillende brainstormmomenten werd onder andere de zaalindeling besproken. Er werd gekozen voor een kleine troon in de zaal, de DJ op het podium en een opstelling met tafels langs de wan-

den en enkele statafels. Bezoekers konden zowel zitten als staan en elkaar in een gezellig sfeer ontmoeten. De Sabella's werden gevraagd om de aangelijde schutterijen feestelijk naar binnen te begeleiden. Als gastverenigingen waren aanwezig; Schutterij EMM Groessen, Schutterij Willem Tell Loo, Gilde St. Remigius Duiven en Schutterij EMM Ooy. Zij werden warm ontvan-



gen en genoten zichtbaar van de middag. Ook het grote aantal bezoekers zorgde voor een mooi gevulde zaal. Dit droeg bij aan een gemoedelijke en gezellige sfeer.

Al met al kan worden teruggekeken op een zeer geslaagd evenement. Het Slot-

feest der Schutters krijgt dan ook zeker een vervolg. De volgende editie staat gepland op zondag 15 november 2026, opnieuw met DJ Henri van Vossen.

De piassen

Wie zijn de Piassen?

Evert Brussen (ong. 40 jaar pias)
Jeffrey Kartman (34 jaar pias)
Xander Otten (14 jaar pias)
Jason Koops (2 jaar pias)

Wie zijn er achter de schermen druk met de Piassen?

Angelique Brussen, Thea Lap, Jolanda Otten en Ramona Koops. Zij staan altijd klaar om de mannen te voorzien van kleding, eten, drinken en, niet te vergeten, het schminken.

Wat houdt het schminkpatroon in?

Het schminkpatroon is ontstaan door meerdere probeersels. Het gekozen patroon past het beste bij ons en zetten we op tijdens concoursen, kermis, Koningsdag, serenades en andere optredens van de schutterij. Tijdens uitvaarten zijn we niet geschminkt, maar wel in Piaspak. De gekozen kleuren zijn die van de Nederlandse vlag in combinatie met de kleuren van de schutterij.

Hoe is de kleding ontworpen?

De Piaspakken zijn allemaal zelf gemaakt, een hele kunst.



Voor het eerste pak is een Piaspak geleend van Sint Jan Babberich. Thea Lap heeft samen met haar schoonzus het pak eerst helemaal nagetekend op een oud laken, dit uitgeknipt en nagemaakt van echte stof.

De manier van maken en het patroon van de Piaspakken is tot op de dag van vandaag nog steeds hetzelfde.

Welke attributen hebben de Piassen bij zich?

De Piassen van OG hebben bij zich: een zweep, een scepter, een grote bel en belletjes. De scepter is het hoogste wat je kunt verdienen bij het Pias zijn. Deze kan worden ontnomen als je je niet houdt aan de regels van de schutterij.



Hoe bereiden jullie je voor op een activiteit?

Bij een concours worden we, voordat we op pad gaan, eerst door de dames voorzien van eten en drinken en worden we geschminkt in de studio. Daarna kleden we ons om en gaan we naar de plaats van bestemming. Met een stel Piassen in de studio hoef je je geen moment te vervelen, het is er altijd gezellig. Tijdens de kermis gaan de Piassen één dag niet in Piaspak en verzinnen de mannen vaak een thema dat op dat moment speelt of actueel is. Ze verrassen de schutters, de bobo's (het bestuur) en het publiek graag met hun creatieve ideeën.

Mooie herinneringen

Evert: Mijn grootste trots is dat Jeffrey, Xander en Jason mijn



opvolgers zijn als Pias en dat het Pias-zijn op deze manier in de familie zit.

Mijn leukste herinnering is dat ik op 33 meter hoogte in een kraan heb gezeten tijdens de bouw van Thuvine en niet te vergeten het joyriden op een politiemotor.

Jason: Dat ik samen met opa, Jeffrey en Xander Pias ben.

Mijn mooiste herinnering is dat ik tijdens mijn eerste concours bij de commandant op het paard mocht zitten.

Xander: Het bedenken van alle leuke thema's tijdens de kermis. Het bedenken ervan én de lol die hieraan voorafgaat. Toen ik klein was mocht ik ook bij de commandant op het paard zitten. Dat blijft een bijzonder moment.

Onderling Genoegen organiseert het Federatief Schuttersconcours in 2027

Op zondag 12 september 2027 vormt de Veldstraat het decor voor de Gelderse Schuttersdag, georganiseerd onder de vlag van de Gelderse Schuttersfederatie Sint Hubertus. Net als tijdens het succesvolle treffen in 2012 vindt het evenement plaats op het prachtig gelegen terrein bij de Gebroeders De Kinkelder en buurman Toon Peters aan de Veldstraat.

Het belooft een spectaculair gezicht te worden: wij verwachten op die dag rond de veertig schutterijen en schuttersgilden te mogen verwelkomen.

Het programma op zondag staat bol van traditie en competitie. Bezoekers kunnen genieten van diverse wedstrijden, waaronder:

- Vendelen en schietwedstrijden, o.a. het koningschieten
- Muziek- en majorettewedstrijden
- Wedstrijden met marketensters en bielemannen

De festiviteiten beginnen echter al een dag eerder. Op **zaterdag 11 september** staat ontmoeting centraal. Hoewel het projectteam nog volop nadenkt over de precieze invulling, zijn muziek en een schietwedstrijd in de middag alvast de kernwoorden. De zaterdagavond wordt afgesloten met een geweldig feest voor jong en oud.



Achter de schermen

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Een speciaal projectteam is nu vier maanden onderweg en wordt ondersteund door tien gespecialiseerde werkgroepen. Zij houden zich bezig met cruciale zaken zoals terreininrichting, techniek, veiligheid, sponsoring, horeca en de wedstrijdonderdelen.

Vrijwilligers gezocht: Bouw mee aan dit succes!

Een evenement van deze omvang is onmogelijk zonder de hulp van enthousiaste vrijwilligers. De organisatie is daarom op zoek naar versterking.

- **Wie zoeken we?** Leden, partners, vrienden van de vereniging en iedereen die schutterij Onderling Genoegen een warm hart toedraagt.
- **Wat zoeken we?** Mensen met diverse competenties die hun steentje willen bijdragen in de aanloop naar of tijdens het weekend.

Draagt u de schutterstraditie een warm hart toe en wilt u onderdeel uitmaken van dit unieke weekend? Meld u dan nu aan via de website van Schutterij Onderling Genoegen. [Via www.ogduiven.nl](http://www.ogduiven.nl)

Laten we er samen een onvergetelijk evenement van maken!



Reezo Electro World
Pastoriestraat 9-11
6921 BX Duiven
0316 280708
www.electroworld.nl

CESAR bloemen



Rijksweg 42B Duiven
cesarbloemen@gmail.com



"Sponsor van de OG jeugd activiteiten"

☎ 06 3023 6736

🌐 www.imc-pro.nl

Resultaten 2025–2026

Federatief concours 21 september Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk

Onderdeel	Resultaat
Marcheren superieure A	165 punten - 1 ^e prijs
Defileren superieure A	198 punten - 1 ^e prijs
Vendeliërs senioren	1 ^e prijs
Aspiranten klassiek	1 ^e prijs
Vendeliërs senioren show	1 ^e prijs
Luchtpistool klasse B	2 ^e prijs
Luchtgeweer jeugd	3 ^e prijs
Handboog jeugd	1 ^e prijs - De-jay Mielenkamp
Bielemannen	Ivo Goossen door naar de 2 ^e ronde
Marketensters	Gedeelde 2 ^e prijs
Beste commandant	Theo Bodde
Hoogste punten overwaardering	Aspirant vendelen

En onze koningin heeft beide vleugels er af weten te krijgen met het vogelknuppelen.



Vendeliërs De Schanskloppers uit Lievelede op bezoek

Nadat een aantal vendeliërs elkaar hebben ontmoet tijdens een optreden in de Steengroeve in Winterswijk tijdens de voorstelling: "Deurdonderen" is er een band ontstaan tussen deze groepen. Op zaterdag 28 november hebben de vendeliërs van De Schanskloppers uit Lievelede een bezoek gebracht aan Duiven. Tijdens deze avond hebben we fanatiek geoefend, ervaringen uitgewisseld over onze materialen, toekomst van het vendelen én natuurlijk als perfecte afsluiter: een borrel en een hapje met elkaar. Dank voor het bezoek, dit smaakt zeker naar meer!



Indoor vendelen 8 maart 2026 St. Bavo Angeren

Onderdeel	Resultaat
Junioren klassiek	3 ^e prijs
Aspiranten klassiek	3 ^e prijs
Aspiranten Gelders kampioen	2 ^e prijs
Individueel acrobatisch Junioren	3 ^e prijs - Finn Willems



In Memoriam

Geert Staring	7 april 2025
Francien Leenders	24 april 2025
Toon Verschore	25 april 2025
Jan Wieleman	21 oktober 2025
Theo Kalkman	23 oktober 2025
Nellie Worm-Willemsen	10 november 2025
Kinie Verschore	12 maart 2026

Wij wensen alle nabestaanden veel kracht en sterkte toe!

Word jij de volgende koning van Onderling Genoegen?

Twee maanden voor de kermis hakten we samen een knoop door: Gijs zou dit jaar meedoen met het koningschieten. We spraken af om dit stil te houden. Alleen onze familie was op de hoogte van het plan.

De voorbereiding op het koningschieten is al leuk op zich. Het uitzoeken van een pak voor Gijs, jurken voor Mariken en natuurlijk proberen om dat allemaal een beetje op elkaar af te stemmen. Daarnaast moest er ook nog gedacht worden aan praktische zaken, zoals het regelen van drinken voor de schutterij op dinsdagochtend... mocht het zover komen.

In de dagen voor de kermis - eigenlijk al vanaf het inschieten - begint het jaarlijkse speculeren. Wie gaan er meedoen aan het koningschieten? Dat is altijd een mooi onderwerp van gesprek. Dit jaar was het extra leuk om daarover mee te praten, omdat je zelf al weet dat je één van de kandidaten zult zijn. Wel had ik mezelf voorgenomen dat het niet leuk zou zijn als ik de enige deelnemer zou zijn. Er moet natuurlijk wel een beetje strijd zijn. De namen van Tom en Harold gingen al regelmatig rond als mogelijke deelnemers, maar het bleven lange tijd vooral geruchten. Toen ik op zondagavond in de OG-tent hoorde dat Harold daadwerkelijk bevestigd was als deelnemer, was ik opgelucht. Ik dacht: nu gaat het toch echt gebeuren!

Op maandagochtend gingen we Bastiaan en Aafke ophalen en begon de spanning langzaam toe te nemen. Ondertussen werd ook de naam van Tom bevestigd. Dat was mooi: in ieder geval drie kandidaten, al dacht verder iedereen dat het er maar twee waren.

Rond de klok van twaalf uur liep ik richting Wendy en Timo om mij officieel aan te melden voor het koningschieten. Ik had niet verwacht dat het zoveel met me zou doen, maar ineens sloegen de zenuwen



toch wel toe. Mijn aanmelding ging daarna als een lopend vuurtje rond. Binnen de kortste keren wist iedereen dat er een derde kandidaat was. Prachtig om te zien hoe enthousiast iedereen daarop reageert, al hielp dat niet bepaald tegen de trillende handjes. Toen we eenmaal begonnen met het koningschieten viel de spanning eigenlijk meteen weg. Het werd vooral leuk en gezellig om samen met Harold en Tom onder de vogel te staan. Als je tijdens het schieten even om je heen kijkt en ziet hoeveel publiek er staat, dat is echt geweldig om te zien.

Je kon een speld horen vallen

Na een schot of veertig begon het toch weer wat spannender te worden. Dat merkte je ook aan de reacties van het publiek. Ik denk dat we alle drie een goede kans hebben gehad om de vogel naar beneden te halen. Na 55 schoten mocht ik aanleggen voor het 56^e schot. Dit was mijn kans. De vrienden en familie achter mij begonnen te joelen. Ik kreeg het geweer aangereikt en richtte op de vogel. Het publiek werd muisstil, je kon een speld horen vallen. Ik haalde de trekker over en hoorde een harde knal. Door de rook van het schot kon ik niets zien, maar aan de reactie van het publiek wist ik genoeg: de vogel was gevallen en ik was de nieuwe koning van Onderling Genoegen.

De blijdschap was enorm en er kwam zelfs nog een kleine emotie om de hoek kijken. Vanaf dat moment veranderde de middag in één grote rollercoaster. Na het omhelzen van vrienden en familie gingen Mariken en ik op de schouders richting de zaal. Langs de volle terrassen, de zaal in, een moment dat we nooit zullen vergeten. Ondertussen ontplofte de telefoon met berichten en werden wij geïnstalleerd als het nieuwe koningspaar.

Na de maandagmiddag stapten we op de fiets naar huis. Daar waren inmiddels al veel vrienden gearriveerd om de barricade op te bouwen en alles te versieren. Veel tijd was er niet, maar met wat pizza's en biertjes tussendoor werd er in rap tempo gewerkt.

Ondertussen maakten wij ons klaar voor de avond. Haren werden gedaan, kleren gewisseld en niet veel later mochten we alweer richting de OG-tent. Onder begeleiding van de Sabella's gingen we samen met het bestuur en ons gevolg de troon op. Het werd een fantastische feestavond en een dag om nooit te vergeten.



Op dinsdag ging de wekker alweer vroeg. We maakten ons klaar om opgehaald te worden aan de Heiliglandsestraat. Het is een prachtig gezicht als je de voltallige schutterij door de straat ziet aanmarcheren. Na een vendelhulde, het sabreren door de Sabella's en een show van de Lee Enfields dronken we samen met de schutterij een biertje, waarna we in de koets vertrokken richting Thuvine. Na een gezellige dinsdagmiddag volgde de



schuttersavond. Als koningspaar is het mooi om daar een rol in te hebben bij het in het zonnetje zetten van de jubilarissen. Daarna volgde opnieuw een geweldige feestavond en ging onze eerste kermis als koningspaar van Onderling Genoegen door tot in de late uurtjes.

Bespreek het thuis

Het is werkelijk geweldig om de kermis mee te maken als kersvers koningspaar. We zouden het iedereen aanraden om

dit een keer mee te maken. Er zijn altijd wel redenen te bedenken om niet mee te doen aan het koningschieten, maar op die manier komt er natuurlijk nooit wat van. De strijd en spanning wanneer je onder de vogel staat zijn prachtig om eens te ervaren. Zelf heb ik ook altijd de Schuttersproat gelezen waarin de koning vertelde hoe geweldig het is om dit mee te maken, maar dat is ook echt zo. Twijfel je dus om een keer mee te doen? Bespreek het thuis en doe gewoon mee.

Je krijgt er geen spijt van! Wij kijken alweer erg uit naar het tweede gedeelte van ons koningschap. Te beginnen met Koningsdag, gevolgd door het 130-jarig jubileumfeest van de schutterij, het concours in Zevenaar en natuurlijk de kermis in augustus. We kijken er naar uit om al deze momenten samen met de leden van de schutterij te vieren!

Met koninklijke groet,
Mariken & Gijs

Nieuwe aanhanger voor Schutterij Onderling Genoegen

Tijdens de kermis van 2025 hebben de Vrienden van Schutterij Onderling Genoegen hun tweejaarlijkse donatie aan de schutterij overhandigd. Na eerder al een nieuw kanon te hebben geschonken, bestond de bijdrage dit keer uit een splinternieuwe aanhanger.

Deze aanhanger kan worden meegenomen wanneer de schutterij op pad gaat, bijvoorbeeld naar concoursen en andere activiteiten. De binnenzijde is volledig "schutterij-proof" ingericht: er is ruimte om gewe-

ren en vaandels veilig te plaatsen en ook het kanon kan stevig worden vastgezet. Daarnaast is de aanhanger voorzien van oprijplaten én een schitterende bedrukking die perfect past bij onze vereniging.



De Vrienden van OG willen via deze weg Roy Willemsen hartelijk bedanken voor de fantastische inrichting en de prachtige bedrukking van de aanhanger. We wensen de schutterij veel veilige kilometers en vooral veel gebruikszplezier!

dere jaar wordt het ingezet voor een concreet doel binnen de schutterij, zoals deze prachtige aanhanger.

Ook lid worden van deze mooie club?

Stuur dan een mailtje naar devriendenvanog@gmail.com of spreek één van de onderstaande bestuursleden gerust aan.

Namens de Vrienden van OG,
Theo Bernitzen, Bastiaan Seynaeve, Gijs Jansen

Over de Vrienden van OG

De Vrienden van OG bestaan uit leden die de schutterij een warm hart toedragen. Zij betalen jaarlijks € 75,- contributie. In het ene jaar wordt dit bedrag besteed aan een gezellig gezamenlijk uitje; in het an-

**SLAGERIJ
SCHIPPER
VLEES & BBQ**

—SINCE 1960—

Fonke Schilder- en Onderhoudswerk V.O.F.



- Schilderwerken en glaszetten
 - Behangen
 - Spuiten
- Houtrot reparaties
 - Lekkage
- Herstelwerkzaamheden
 - Wrappen van keuken, deuren en meubels

Van Ruisdaelstraat 8, 6921 LZ Duiven
06 - 1534 8129, www.fonkeschilderwerken.nl

Bij elke geplaatste opdracht gaat 5% van de totale som rechtstreeks naar Onderling Genoegen (met een max van € 150,-). Maak een verschil terwijl je klusje gedaan krijgt. Samen kunnen we een positieve impact maken.

Vrijwilligers gezocht!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen ondersteunen, en met de mooie evenementen die eraan komen kunnen we alle hulp goed gebruiken!

De komende jaren staan er namelijk bijzondere evenementen op de planning, zoals het **Gelders Kampioenschap Bielemannen 2026** en de **Federatieve Schuttersdag in 2027**. Daarnaast zoeken we vrijwilligers die kunnen helpen tijdens de Duuvese kermis, met bijvoorbeeld het klaarzetten van de hekken voor het Koningschieten, het opruimen na activiteiten en ondersteunen bij allerlei andere werkzaamheden binnen de schutterij.

Ook draaien onze verschillende werkgroepen volledig op vrijwilligers en zijn we jaarlijks betrokken bij het **Rijnjutten**. Kortom: er zijn genoeg manieren waarop jij kunt bijdragen, of je nu af en toe wilt helpen of juist structureel betrokken wilt zijn.

Wil jij de schutterij ondersteunen als vrijwilliger?

Ga naar onze website www.ogduiven.nl en klik rechtsboven op de knop om je aan te melden of scan de QR-code.



Extra dringend: fotografen gezocht!



Naast algemene vrijwilligers zijn wij **met spoed** op zoek naar nieuwe fotografen voor onze fotografenpoule. Op dit moment bestaat deze groep nog maar uit drie fotografen 🤖, waardoor extra hulp hard nodig is.



Als fotograaf van de schutterij help je mee om onze activiteiten en tradities vast te leggen. Denk aan het fotograferen tijdens:

- Concoursen
- GKVI (Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor)
- GKB (Gelders Kampioenschappen Bielemannen)
- Kermis
- En andere activiteiten van de schutterij

Een à twee keer per jaar komen we samen om de planning door te nemen en kort te overleggen. Tijdens evenementen maak je foto's, waarna je deze selecteert en waar nodig bewerkt. De PR-werkgroep plaatst de uiteindelijke foto's vervolgens op onze website en andere kanalen.

Het enige wat we van je vragen:

- Je beschikt over een **eigen camera**
- Je vindt het leuk om evenementen vast te leggen

Lijkt het je leuk om onze schutterij op deze manier te ondersteunen? Meld je dan aan via de button op onze website of stuur een mail naar pr@ogduiven.nl.

Samen zorgen we ervoor dat onze evenementen én onze tradities blijven bestaan. **Doe je mee?**

Jubilarissen Kermis 2025



40 jaar lid

Tonny Lenderink
Rico Lansbergen
Theo Jansen
Paul Faber
Marco van den Born
John van Boekel

Henk Vuulink
Jaap Wieleman
Hans Willems
Mario Wolters
Marc Ossevoort

50 jaar lid

Alfons Mulder
John van der Meer
Frans Dieker
Louis Nijsen
Wim Nijsen
Henk Vuulink

60 jaar lid

Ben van Hummel
Piet Reijmer

40 jaar functionaris

Gerbert Kampes

Lars de Kinkelder, jeugdkoning van Onderling Genoegen

Mijn naam is Lars de Kinkelder (13 jaar) en ik ben de jeugdkoning van Onderling Genoegen. Ik ben vendelier, vanaf mijn zesde, net als mijn vader en mijn oom. Inmiddels vendelt mijn jongere broertje ook.

Afgelopen augustus, een week voor de kermis, ben ik samen met mijn vader naar het inschieten van de geweren geweest. Ik heb daar voor de allereerste keer onder de vogel gestaan. Ik heb eigenlijk voor de lol een keertje meegedaan en toen werd ik ook nog subjeugdkoning. Dat smaakte naar meer. Ik heb me toen met-



een opgegeven voor het reguliere jeugdkoningschieten. Het schieten was een leuke ervaring en het bleef spannend tot het laatste moment. Maar toen schoot ik raak! Ik kon het eerst niet geloven, maar het was toch echt waar! Mijn familie stond aan de kant te kijken en wat waren ze blij voor mij! Ik ben dit jaar de jeugdkoning van Onderling Genoegen!

Op kermisavond mocht ik bij Bastiaan en Aafke mij voorbereiden op wat komen ging. Wat waren ze lief voor mij! Het was erg gezellig bij hen in de straat. Toen de vendelhuide er was, vond ik het wel raar om eens aan de kant te staan in plaats van mee te doen. Tijdens het reguliere koningschieten zat ik er natuurlijk ook bij. Ik was heel benieuwd met wie ik dit jaar het koningschap samen zou gaan doen. Gijs werd de nieuwe opvolger van Bastiaan en Mariken volgt Aafke op. Ik hoop dat we samen een gezellig jaar tegemoet gaan. In september was het eerste concours waar ik bij was als

jeugdkoning. Ik mocht meeschieten om federatie-jeugdkoning te worden. Helaas is me dat niet gelukt, maar het was wel leuk om weer onder de vogel te staan. Het nieuwe schuttersseizoen staat weer voor de deur. Ik heb zin om weer als jeugdkoning alle concoursen en festiviteiten mee te doen. Het is best leuk om zo overal vooraan te mogen staan en overal bij betrokken te zijn. Ben benieuwd wie over een half jaar mij gaat opvolgen!



Marketentstersdag 2025: Een dag vol plezier en traditie!

Op 2 november was het zover: het jaarlijkse Marketentstertreffen, dit keer gastvrij georganiseerd door Schutterij O.E.V. Millingen. Met onze marketentsters, een aantal partners en begeleid door bestuursleden meldden we ons met een presentje voor het organisatiecomité.



Tot voor kort begon het treffen met een mis. Nu er veel kerken gesloten zijn, zeker in de kleinere dorpen, wordt naar een andere invulling gezocht. We begonnen met inspirerende sprekers, een geweldig koor en mooie gedichten. Met een goed gevulde mand werd de organisatie voor het treffen in 2027 symbolisch overgedragen aan de dames van Wilhelmina Azewijn. Onze beschermvrouwe Karin van Dijk bracht ons traditiegetrouw het verhaal van de Heilige Elisabeth van Thüringen (1207–1231), patrones van de marketentsters. Daarna trokken alle verenigingen gezamenlijk van het schuttersgebouw het dorp in voor een rondgang, met natuurlijk het traditionele fotomoment.

Na deze wandeling genoten we samen van een heerlijke lunch. Daarna zorgde DJ Mike voor de perfecte feeststemming, waardoor de gezelligheid de hele middag voelbaar bleef. Er werd bijgepraat, gedanst en er werden marketentsterborrels gedeeld.

Twintig verenigingen

Het Marketentstertreffen bij O.E.V. Millingen stond in het teken van saamhorigheid, muziek en rijke tradities. Marketentsters van maar liefst twintig verenigingen ontmoetten elkaar, deelden hun ervaringen en vierden samen de prachtige schutterscultuur.

Volgende keer zijn we er weer bij!

Join uitje

Op zondag 26 oktober zijn we met maar liefst 20 kinderen naar de Griethse Poort in Zevenaar geweest om te bowlen. Het oorspronkelijke plan was om gezellig met de fiets te gaan, maar helaas liet het weer ons in de steek. Gelukkig konden we rekenen op flexibele ouders en begeleiding die bereid waren om de kinderen met de auto te brengen. Dankzij hen kon de middag toch gewoon doorgaan!

Onder het genot van een frisje werd er fanatiek gestreden op de bowlingbanen. Er werden

heel wat strikes en spares gegooid en het enthousiasme was groot. Iedereen deed ontzettend zijn best en het plezier spatte ervan af.

Na het bowlen zijn we samen gekomen in 't Muziekhuis van Liemers Harmonie Duiven en hebben we friet gehaald. Met een goed gevulde maag hebben we daarna nog gezellig samen gezeten en gekletst.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige middag!

DOE MEE
JOIN
LHD & OG!



Activiteiten Join'ers

De komende periode zijn er weer leuke activiteiten om onze Join'ers enthousiast te maken en kennis te laten maken met onze schutterij. We trappen af met Koningsdag, daarna volgt het 130-jarig jubileum van OG op zondag 31 mei en natuurlijk de Duuvelse Kermis. Mooie momenten om samen met de schutterij op pad te gaan! Dit is dé kans!

Loop mee in de grote stoet van Schutterij Onderling Genoegen. Kom mee marcheren als vendelier, schutter bij het Lee-Enfieldskorps of als Sabella, keus genoeg!



Jaarprogramma 2026

27 - 04	Koningsdag	Duiven
04 - 05	Dodenherdenking	Duiven
31 - 05	130 jarig bestaan	De OGtent
14 - 06	Kringdag de Liemers	Zevenaar
28 - 08 / 01 - 09	Kermis	De OGtent
06 - 09	Federatieve schuttersdag	Loil
11 - 10	Bielemantreffen	Duiven
08 - 11	Marketentsters-treffen	Azewijn
15 - 11	Slofpest der Schutters	De OGtent



Bielemantreffen bij OG Duiven



op zondag 11 oktober 2026 organiseren wij als Schutterij Onderling Genoegen voor het eerst het Gelderskampioenschap Bielemannen (GKB). Dit evenement vindt plaats op de eerste verdieping van de OGtent in Duiven. Letterlijk hakken op grote hoogte.

Voor het kampioenschap hebben zich inmiddels bijna 100 deelnemers aangemeld, verdeeld over vier categorieën: senioren, jongvolwassenen, junioren en aspiranten.

De wedstrijden starten rond het middaguur en duren tot het einde van de middag. Onder het genot van gezellige muziek, een hapje en een drankje nodigen wij iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen bij dit unieke evenement in Duiven.

Naast de wedstrijden wordt er ook een loterij georganiseerd met een diversiteit aan mooie prijzen.

Achtergrond

Over het ontstaan van de bielemannen doen verschillende verhalen de ronde. In veel van deze staat het vrijmaken van wegen en paden centraal, zodat belangrijke personen of groepen zich veilig en ongehinderd konden verplaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kasteelheren, koningen, schutterijen of het allerheiligste.

Vanuit deze traditie lopen bielemannen nog altijd voorop bij veel schutterijen. Tijdens kermissen vervullen zij symbolisch de taak om de weg vrij te maken voordat het feest los kan barsten. Dit alles moet 'zo snel mogelijk' gebeuren.

Tegenwoordig meten bielemannen hun krachten tijdens wedstrijden. Dit gebeurt op verschillende concoursen en natuurlijk ook tijdens het GKB, dit jaar in Duiven. Tijdens de wedstrijd proberen deelnemers zo snel mogelijk een boomstam door te hakken binnen hun eigen categorie.

We hopen jullie op zondag 11 oktober 2026 te mogen verwelkomen in de OGtent.

Bielemannen klaar... hakken maar!

Jordy Visser, Marvin Zwartkruis & Amber Lenderink



Schuttersproat is een uitgave van Schutterij Onderling Genoegen.

Redactie:

Piet Mathijssen, Esther Roording, Pascal Sessink, Aniek van Leur, Rowen van de Meeberg, Tamara van Galen

Vormgeving:

Esther Roording

Redactie-adres:

Redactie Schuttersproat
p/a Heilweg 3a
6922 JC Duiven
pjmathijssen@gmail.com
www.ogduiven.nl

Dank aan allen die hebben meegewerkt aan deze Schuttersproat.



Bielemantreffen 26 oktober 2025 Giesbeek

Op zondag 26 oktober streden onze de bielemannen Ivo Goossen en Ewoud van Beek om de felbegeerde titel van Gelderland: "Beste Bieleman van Gelderland". Het was mooi en fijn om te zien dat ook steeds meer leden deze middag voor de bielemannen weten te vinden en hen komen aanmoedigen. "Bielemannen klaar? Hakken maar" was deze middag een veel gehoorde startzin. Ondanks de geweldige inzet van onze bielemannen kwamen ze helaas niet verder dan de eerste ronde, maar dat mocht de pret niet drukken! Samen met de overgekomen toeschouwers hebben ze er een geweldige dag en een mooi feestje van gemaakt in Giesbeek.

Op naar het volgende bielemantreffen op 11 oktober in de OGtent!



“De Jeugd van Toen”

Vóór de coronaperiode was er al eens een middag georganiseerd onder de titel “Oh, wat een schuttersjaren”. Helaas kon deze bijeenkomst destijds door de coronamaatregelen niet doorgaan. Ook na de pandemie kwam het initiatief niet meer echt van de grond. Daarom besloot de werkgroep Festiviteiten om het idee opnieuw op te pakken, maar dan in een iets andere vorm: een gezellige middag speciaal georganiseerd voor onze leden van 65 jaar en ouder.

Voor deze middag werd een mooi programma samengesteld. Zo verzorgde **Eddy Boss** een interessante presentatie over het oude Duiven en de geschiedenis van Schutterij Onderling Genoegen. Met foto's en verhalen nam hij de aanwezigen mee terug in de tijd, wat veel herkenning en mooie herinneringen opriep.

Daarnaast was er een muzikale omlijsting verzorgd door het **Smartlappenkoor uit Duiven**, dat met hun bekende liedjes zorgde voor een gezellige en warme sfeer in de zaal.

Om zoveel mogelijk leden te bereiken, werden de uitnodigingen persoonlijk langs de deuren bezorgd. Dit werd zeer

gewaardeerd en de aanmeldingen stroomden al snel binnen. Uiteindelijk mochten we ruim **160 aanmeldingen** ontvangen voor deze middag.

Het werd een bijzonder gezellige bijeenkomst waarbij veel leden elkaar na lange tijd weer zagen. Er werd volop genoten van de muziek, herinneringen werden opgehaald en er werd veel bijgepraat.

Kortom: een zeer geslaagde middag!

Nu richten we onze blik alweer op het volgende mooie moment: 31 mei, wanneer in het kader van ons 130-jarig jubileum het evenement Koning-der-Koningen zal plaatsvinden.



Voor alle wetenswaardigheden van de Gelderse Schutterijen www.schuttersnet.nl



In deze Schuttersproef treft u weer een aantal kleine advertenties aan, mede om de kosten van dit blad te drukken. Graag vragen wij u, schutters, denk aan deze adverteerders. De ene dienst is de andere waard.

Volg ons op FB, tiktok en insta!



www.ogduiven.nl



Schutterij Onderling Genoegen



@schutterij.og



@schutterij.og

Autoservice
Willemsen

Gespecialiseerd in VW - Audi - Seat - Skoda

 **LPINA**

Verzekeren, hypotheek en makelaardij

Rijksweg 48 B
6921 AH DUIVEN
0316 78 40 00
www.alpina.nl